



INFORMATIEBLAD

VAN DE PROTESTANTSE GEMEENTE

RONDE THABORKERK



**Piet en Joke:
Aanpakken geblazen**



INHOUDSOPGAVE

- 03 VAN DE REDACTIE
- 04-09 IN GESPREK MET
- 09-10 IN MEMORIAM
- 11 VAN DE LITURGIECOMMISSIE
- 12-13 VAN DE KERKENRAAD
- 14 GEMEENTEACTIVITEITEN
- 15 VORMING EN TOERUSTING
- 16 VAN HET COLLEGE VAN
KERKRENTMEESTERS
- 17 VAN DE DIACONIE
- 20 VAN HET PASTORAAT
- 21 AGENDA
- 22-23 VIERINGEN

02



VAN DE REDACTIE



‘STILTE’

Wanneer is het nu echt stil? Er is altijd wel geluid; in huis en zeker ook daarbuiten. Omgevingsherrie. Maar echt stil? Dat maak je tegenwoordig haast niet meer mee. Bij stilte moet ik ook aan vakantie denken. Ik heb een paar keer het genoeg gehad de woestijn te mogen ervaren, o.a. in Death Valley, het heetste, droogste en laagste plekje van heel Noord-Amerika. We liepen een stukje de woestijn in. Inderdaad was het er heel heet en droog, het waaide niet en er was geen enkel teken van leven. En heel stil. Het is jaren geleden dat ik daar ben geweest, maar ik herinner het mij als de dag van gisteren. Er is altijd en overal geluid. U herkent vast en zeker ook het rumoer om ons heen: het verkeer, de luchtvaart, de tv, de werkzaamheden aan de dijk, de schepen op de rivier.

Stilte. De een snakt er naar, de ander vindt het ondraaglijk. Zo heb ik in het verleden ook stiltemeditaties gedaan. Allerlei gedachten flitsen dan door je hoofd. Ik moet nog dit en nog dat doen. Wij moesten gedachten als wolkjes voorbij laten drijven en dat viel als de drommel niet mee. Sommige deelnemers kregen het er spaans benauwd van. Maar wanneer het je lukt kan het een verademing zijn en kom je dichterbij jezelf, bij je ik en ervaar je rust. Ook kan er een onaangename stilte vallen als we ergens binnenkomen. Dat ervaren we als akelig en onprettig.

Als deze uitgave van ons informatieblad op de deurmat valt zijn we in de Stille Week. Stille Week wordt ook wel Goede Week, Heilige Week of Lijdensweek genoemd en in het Latijn Hebdomas Sancta of Hebdomas Maior. Het is de week voor Pasen die begint op Palmzondag. De week waarin de gebeurtenissen worden herdacht rondom het lijden, sterven en de opstanding van Jezus. In deze week worden Witte Donderdag, Goede Vrijdag en Stille Zaterdag herdacht. De Stille Week en Pasen zijn in het algemeen de belangrijkste liturgische hoogtijdagen; al wordt

Kerstmis veel uitbundiger gevierd. Ook dit jaar heeft de liturgiecommissie samen met de predikanten deze indrukwekkende vieringen voorbereid. Persoonlijk ervaar ik het ook als bijzonder om alle dagen te vieren en te ervaren.

Uiteindelijk komen we dan op eerste paasdag samen om het paasfeest te vieren. Allereerst om half negen met het paasontbijt en om tien uur met de viering. Uit volle borst zingen we de paasliederen mee.

Stilte. Je kunt ook stil worden en niet meer weten wat je moet zeggen als je onder de indruk bent van wat er om je heen gebeurt, zowel in de wereld als in je naaste omgeving. Ook als je iemand wilt troosten schieten vaak woorden te kort en kun je slechts laten voelen dat je meeleeft en aan de ander denkt. Een eenvoudig gebaar is dan voldoende. Stil worden we ook straks op 4 mei. Twee minuten op het dorpsplein. Om te gedenken: nooit meer!

Stil werd ik tijdens ons bezoek op de boerderij van Joke en Piet Versluis in Rumpt toen Rob en ik hen interviewden. Wat een groot en mooi bedrijf, wat een gedreven maar ook nuchtere boer en boerin en wat een lieve koeien en kalfjes ook. Indrukwekkend. Stil werd ik ook even toen Bert Jan van de Spar mij aansprak en zei dat de Thaborkerk 15 prachtige Spar-pakketten krijgt (en ook de Morgenster krijgt 15 pakketten) om uit te delen. Natuurlijk zijn wij in overleg om de pakketten een goede bestemming te geven.

Tot slot hoop ik u allen te ontmoeten tijdens de komende vieringen en activiteiten. En natuurlijk wens ik u veel leesplezier met deze uitgave, een indrukwekkende Stille Week en gezegende paasdagen.

Hartelijke groet,
Ria Looijen

IN GESPREK MET...

'JOKE & PIET VERSLUIS'

Een ouderling in Holten, zelf ook boer, belde mij indertijd op met de mededeling, dat hij een kleinzoon had gekregen. 'Hij wordt boer', zo voegde hij toe. 'Hoezo?' vroeg ik, waarop hij antwoordde: 'Hij klaagt nu al.' (Voor de jonge lezers onder ons: klagen is het oude woord voor huilen.) 'Ach, wij boeren klagen wat af', zo zei hij. Maar... dat geldt zeker niet Joke en Piet Versluis. Blijmoedig en broodnuchter over al hun mooie ervaringen, vertellen zij hun levensverhaal. Een verhaal van twee mensen van hetzelfde sop overgoten. Beiden boer en boerin in hart en nieren, ze gaan voor hun bedrijf, hun koeien en hun zonen. 365 dagen wordt er gewerkt, maar klagen komt in hun woordenboek niet voor. Wel zijn ze voortdurend bezig met de milieuwetgeving. Hun verhaal is doorspekt van stikstof, CO2, kunstmest, derogatie, vergunningen, Brussel en Den Haag. Boeren zijn vaak de speelbal van de politiek. Maar Joke en Piet verblijken en verblozen niet. Ze gaan gewoon rustig door en laten zich niet van de wijs brengen. Ze gaan gewoon door, slaan de hand aan de ploeg, verkopen hun bezit en starten in deze roerige tijden heel simpel iets nieuws op. Ze wimpelen bewondering af, je doet alles voor de toekomst van je zoon en wat met de paplepel is ingegoten gaat er nooit meer uit. Twee mensen, begin zestig, maar initiatiefvol als dertigers. Ze pakken gewoon aan. Als kerkgemeenschap hebben we er veel plezier van. Joke doet gewoon en kan zich ergeren aan geklaag, gepraat, geroddel en gedoe. Ze haalt haar schouders op en pakt aan. Zo opereert ze ook in de kerk. Nog voordat iemand het door heeft heeft ze het al gedaan. Op de kast krijg je ze niet geen van beiden. Daar leven ze veel te natuurlijk voor. En wat is niet heerlijker dan loeiende koeien, die goed verzorgt op tijd hun brokken krijgen, hun melk geven en als het even kan het groene land mogen begrazen. Piet en Joke, een voorbeeldig boerenechtpaar, dat ons allen de hoop geeft, dat het ondanks alle zorg en frustratie rond Brussel en Den Haag toch goed zal aflopen.

04
•
•
•
🔔



Rob: Piet, vertel eens waar je wieg heeft gestaan en hoe is je leven verlopen tot op heden.

Piet: Ik ben al een beetje aan het denken geweest om een verhaaltje te maken. Ik ben 30 april 1961 geboren aan de Waaldijk in Vuren. Daar waar nu het vierkante huis staat. Daar heb ik gewoond, daar ben ik, onder kerk-tijd geboren. Ze vroegen mijn vader of hij blij was met een zoon, want ik heb twee oudere zusters Aartje en Maai-ke. En er waren nogal wat meisjes geboren langs de dijk. Toen werd er gezegd: 'Hij stond te springen rond de tafel'. Ik heb daar vier jaar gewoond. Toen kwam de ruilverkaveling en zijn wij verhuisd naar Waaldijk 130. Mijn vader had geen geld of interesse om de polder in te gaan. Veel boeren gingen wel. Een aantal bleven achter en die zijn inmiddels allemaal gestopt. Toen ik een jaar of vijf was moest ik naar de kleuterschool en daar had ik helemaal geen zin in. Ik was een halve dag gegaan en 's middags kwam er een bui aan en dacht: Ik kan niet gaan, want er komt regen aan. *Piet lacht.* Toen zei mijn vader: 'Laat dat jochie toch gewoon thuislopen, hij heeft het goed naar zijn zin.' Ik ben gewoon thuisgebleven en toen ik zes was, was ik leerplichtig en er gingen vlakbij ons nog meer kinderen naar school. Dus ik ging naar school en alles ging vanzelf.

Rob: En de school was?

Piet: Bij meester Tuiten, de openbare lagere school.

Ria: Ik ben daar ook jaren naar school gegaan. Het pand van de oude school staat er nog steeds, tegenover de Xella. Later is daar Tromp & Van Eck, de kachelboer, ingegaan.

Piet: Het is bij Arie Ekelmans de stoep op en daar is vroeger de school geweest. Maar in het dorp was een nieuwe school gebouwd. Daar ben ik tot mijn twaalfde naar school gegaan. Daarna ben ik vier jaar naar de lagere landbouwschool gegaan. Toen ik daarvan af kwam had ik al steeds meer zin om mijn vader een beetje te helpen en mee te rommelen. Toen ben ik thuis gaan werken, maar er was niet genoeg werk bij huis. Ik ging overal heen werken. In de winter bij Henk de Vaal, de bloemist. Ik ging ook veel mee met Wim van Zandwijk, de sloper, en in de zomer bij Goof van Zandwijk. Bij Goof was het op de boerderij. Daar heb ik wel acht tot tien jaar gelopen als een soort zzp'er eigenlijk. Daar hielp ik echt met de koeien mee, maar 's ochtends en 's avonds ging ik van

lieverlee zelf ook al veel melken. Mijn vader heeft genoeg gerookt en hij had varkens en dan geven de longen het op. Toen hij 50/55 was kreeg hij het al behoorlijk aan zijn longen. Als hij tien meter een beetje doorliep was hij moe. Hij ging steeds zachter lopen en ik steeds harder...

Rob: We praten nu over 1977. Je gaat werken, overal en nergens. Je vader thuis. Op een gegeven moment ben jij wel 100 uur per week aan het werk.

Piet: Honderd is wel erg veel natuurlijk, maar wij maken wel veel meer uren als de gemiddelde Nederlander. Laat ik het zo maar zeggen.

Rob: En dan leer jij in die jaren Joke kennen?

Piet: In die tijd ging ik zaterdag 's avonds veel met Dirk Ekelmans en Martin den Adel mee. Op een gegeven moment had ik dat ook wel een beetje gezien. En toen wilde ik toch wel eens een meisje hebben. Een neef van mij ging met een zuster van Joke om. Ik zei: Er loopt er daar nog eentje en daar heb ik wel interesse in. En die neef zei: Bel ze maar eens gewoon op. Dus heb ik 's avonds een keer gebeld, toen mijn vader en moeder niet thuis waren. Nu moet jij maar verder vertellen, Joke.

Ria: Hoe oud was je toen?

Joke: Piet was zevenentwintig.

Rob: Van welk bouwjaar ben jij, Joke?

Joke: Ook van 1961. Ik ben in Schoonrewoerd geboren. Daar heb ik kleuterschool en lagere school doorlopen. Aansluitend de Mavo in Leerdam. Toen ik daar af kwam is mijn vader een halfjaar ziek geweest en overleden. Toen heb ik thuis de boerderij waargenomen.

Rob: Dus tussen 1977 en 1987 ben jij tien jaar lang zzp'er geweest, gewerkt op de boerderij en dan leren jullie elkaar kennen. Hoe lang hebben jullie verkering gehad?

Joke: Krap anderhalf jaar. In 1989 zijn we getrouwd.

Piet: Ja en ieder jaar krijgt ze op onze trouwdag bloemen van mij.

Rob: Jij nam dus de boerderij van je vader over?

Joke: Ik heb het bedrijf doorgezet, want mijn broertje wilde graag broer worden en was pas negen. Ik heb de tijd daar doorgebracht om thuis de boerderij draaiende te houden.

Ria: Heb je nog meer broers en zusters?

Joke: Ik heb nog drie zussen. Eéntje boven mij en twee zussen en een broertje onder mij.

Rob: En jij was de zus die in de prijzen viel. Of was het ook omdat je het zelf ook wel leuk vond.

Joke: Ja.

Rob: Dat begrijp ik. Maar je broertje is je waarschijnlijk ten eeuwige dagen dankbaar dat jij dit hebt willen doen, want anders had hij geen bedrijf gehad.

Joke: Ja.

Rob: Want ik neem aan dat hij het bedrijf nog heeft.

Joke: Ja, maar hij is wel verplaatst met de ruilverkaveling.

Rob: Joke, dan heb je dat een aantal jaren gedaan. Je bent 16/17 als je van school komt. Een jaar later overlijdt je vader. Dan ben je nog niet eens 18 en ga jij dat bedrijf doen. Dat doe je dan totdat je Piet leert kennen.

Joke: Tot aan mijn trouwdag. Toen was mijn broer zover dat hij verder kon gaan. Ik heb het ruim 10 jaar gedaan. Het liep prachtig in elkaar over voor mij en voor mijn broer.

Ria: Waren de boerderijen van jullie even groot?

Joke: Nee, wij waren kleiner. Wij hadden twintig koeien. Het was hard werken!

Ria: Dan snap ik waar dat 'aanpakkerige' van Joke vandaan komt.

Joke knikt.

Ria: Je zegt het alsof het de normaalste zaak van de wereld is.

Joke haalt haar schouders op.

Rob: Jullie werken samen op het bedrijf. Jij, Piet, heet dan wel de boer te zijn maar Joke is met recht de boerin. Dat zie je ook niet altijd meer. Maar Piet, ik denk dat jij het niet in je eentje zou kunnen omdat het daar te groot voor is hier.

Piet: We kunnen niet zonder elkaar. We zijn volledig op elkaar ingesteld!

Rob: Het is hier een ferm bedrijf. Ik telde wel 4 tractoren. Een hele schuur vol met machines. En hier achter overal koeien.

Ria: Maar jullie zoon Corne doet toch ook mee?

Joke: Corne werkt nog 4 of 5 dagen buitenshuis. Net hoe het uitkomt.

Rob: De bedoeling is wel als Piet stopt dat Corne het overneemt?

Piet: Ja, maar ik zal hem wel blijven helpen hoor.

Ria: Over een jaar gaan ze naar het andere huis toe.

Joke: De woning hier schuin tegenover hebben we vorig jaar erbij gekocht. Daar gaan wij wonen en Corne blijft hier. *(Zie foto)*



Rob: En wanneer gaat dat gebeuren?

Joke: Als het klaar is.

Piet: Wij hebben geen datum.

Rob: Als wat klaar is?

Joke: De woning. Er wordt nu volop gesloopt.

Piet: Het is ook in 1965 gebouwd en de bewoners hebben er nooit wat aan gedaan. Je weet dan wel hoe de badkamer er uit ziet en de vloer. Er stonden nog twee kolenkachels in. Alles is versleten. De kozijnen zijn versleten. Alles moet er uit. Vier muren blijven staan en dan gaan we weer bouwen. En het dak blijft ook zo'n beetje staan.

Ria: En jij zit niet op de schopstoel.

Piet: Nee. Het is een dubbel huis. Het is gewoon twee onder een kap, zoals er in Vuren honderden staan. Het waren twee broers en er staan nog twee schuren bij en wij hebben een huis en een schuur gekocht en onze zoon Wout heeft het andere huis en een schuur gekocht.

Joke: Wout en Viola zitten nu in een stacaravan in een schuur daar, want die hebben 1 oktober hun huis verkocht in Vuren. Eerst heeft de stacaravan 4 maanden achter op het erf gestaan en nu de boerderij daar ook leeg is hebben we de stacaravan naar de overkant gebracht. Die wonen nu in de schuur in de stacaravan bij het huis. Zij komen dus bij ons te wonen.

Rob: Dat wordt een gezellige 'Ver-sluis-enclave'?

Ria: Toch heb je afstand. Je zit niet op elkaars lip.

Piet: Er staan wat boompjes tussen en dat laten we staan. We moeten ook niet alles zien.

Rob: Daar hoort ook land bij en dat hebben jullie waarschijnlijk zelf al overgenomen.

Piet: Dat is moeilijk uit te leggen.

Joke: Wij hebben er acht hectare weiland bijgekocht en vooraan een kalverweitje. Het kalverweitje hoort bij de woning. Het overige land wordt gepacht door de buurman met een venoot. De buurman had aan onze kant van de weg land liggen. Wij kochten het aan de overkant van de weg. Door deze stukken te ruilen, kregen we beide een groter huiskavel.

Piet: Nu ga je eten, dan doe je de deuren van de schuren open en kunnen ze zo naar buiten en als ze anders de weg over moeten, moet je er altijd bij zijn.

Rob: En hoeveel bunder ligt hier nu achter?

Piet: We hebben 42 bunder achter ons huis van onszelf liggen of *(lachend)* van de bank en 8 hectare huren we nog van een buurman erbij.

Joke: Ongeveer 50 hectare.

Rob: De boeren zijn momenteel volop in het nieuws vanwege hun protesten. Van der Leijen reageerde door de ingrijpende maatregelen 'on hold' te zetten. Ze moesten dat gedonder niet hebben, want je weet boeren zijn niet makkelijk en als je ze tegen hebt ben je er effe klaar mee.

Joke: Er speelt veel in Brussel.

Rob: Jullie boeren zeggen dat jullie gek worden van de regels, wat jullie allemaal moeten doen en waar jullie rekening mee moeten houden. Straks blijft er geen boer meer over. En dan is het lollig dat er zegge en schrijven één boer in Vuren is, voor zover ik weet, die zijn bedrijf weg doet en een nieuw bedrijf start. Jullie zijn om de drommel niet op jullie hoofd gevallen. Jullie zijn gewoon in deze tijd waarin bijna alle boeren ophouden een doorstart gaan maken en gaan de zaak weer eens gezellig uitbreiden. Ik begrijp wel dat het jullie goed gaat; anders zou je dit natuurlijk nooit durven. Jullie kopen een huis en gaan voor een vermogen verbouwen. Dat is wel indrukwekkend.

Piet: Ja, maar toen jouw kinderen vijfentwintig of dertig jaar waren wilden ze ook het huis uit en gaan trouwen of samenwonen of iets dergelijks. Zo oud is Corne ook. In principe gaat dat verder. Nu komt het toevallig op ons pad. Als het 5 kilometer verder had gestaan hadden we het zeker niet gedaan.



Rob: Dan was je bij wijze van spreken weer teruggegaan naar Vuren?
Piet: Dan hadden we met zijn drieën eerst hier blijven wonen en hadden we wel gezien hoe het zou gaan.

Rob: Maar dit is natuurlijk het leukste.

Ria: Vindt Corne dat ook? Hoe oud is Corne?

Joke: Zevenentwintig.

Ria: Op een gegeven moment ben je ook aan dingen toe.

Joke: Hij is niet van plan om zijn hele leven bij pa en ma in te blijven wonen en dat moet ook niet. Dat werkt ook niet.

Piet: Natuurlijk hebben we hier ook weleens bedacht hoe zal dat ooit verder gaan? Joke heeft gezegd: We gaan nooit bij elkaar inwonen. Dat heeft Joke gelijk al gezegd. Wij weten wat het is, want in onze tijd was dat anders...

Joke: Bij ons woonden de grootouders ook in hetzelfde huis.

Piet: Dat is matig bevallen.



Rob: Dat is overal hetzelfde. In Holten heb ik dat veel meegemaakt. De oude en jonge generatie. De midden generatie had groot verdriet. Eerst mond houden vanwege gezag van de oudere generatie en dan later weer je mond houden, omdat de jongelui veel meer hadden geleerd en alles wilden veranderen.

Piet: Die zaten er tussenin.

Rob: We weten nu een klein beetje van jullie omstandigheden. Ik denk dat mensen het best wel leuk vinden te lezen hoe jullie er toe gekomen zijn om uit Vuren weg te gaan? En vervolgens hoe het gegaan is, hoe je hier terecht kwam. Hoe hebben jullie dat beleefd? Was het niet spannend? Wilden jullie eigenlijk wel weg uit Vuren en hadden jullie niet liever willen blijven?

Piet: Wij hadden in het begin het land niet achter het huis. Je moest altijd al een paar kilometer gaan om te gaan melken. Toen wij trouwden, in

1992, kwam het land van de achterbuurman, waar wij echt op Waaldijk 130 woonden, te koop. Dat hebben wij toen gekocht en het andere land verkocht. Toen kregen we al meer bij het huis, rond het voetbalveld en rond de tennisbaan. We hebben er een stalletje opgezet voor 30 koeien en 20 stuks jongvee. Het jongvee is er van lieverlee uitgegaan. En we hadden ook nog een hoop varkens. Ik had altijd wel een beetje zin om toch de polder in te gaan en we zijn hier en daar eens wezen kijken voor onszelf. Mijn vader heeft mij altijd geholpen om boer te worden en dan vind ik het een klein beetje mijn plicht, als de jongens het willen, om te proberen het ook door te geven. We hebben 4 zoons en de andere drie zijn prima maar kijken eigenlijk niet zoveel naar de boerderij om en Corne wel. Ik voelde me een klein beetje verplicht om te helpen. En aan de dijk hadden we een grotere hinderwet nodig en een milieuwet en als je heel kort bij burens zit krijg je die niet. Dus wij zaten gewoon vast aan 40/50 koeien en meer kon je niet. Je kon een winkeltje erbij doen of een koffie- en theeschenkerij, maar dan waren we ook zaterdagavonds en zondags altijd bezig. Daar hadden we ook niet zoveel zin in. Je gaat nog eens een keer rondkijken. We hebben nog even geprobeerd bij de gemeente om alles te slopen en twee nieuwe huizen zetten. Maar dan moet je 2.500 m² dak hebben en we hadden 2.385 m². Jaja! En daar wilde de gemeente dus niet in meegaan. We mochten er maar 1 huis bouwen. Dat liep moeilijk. Ineens kwam dit spul te koop en daar hadden we wel zin in. We zijn gaan kijken en hebben het particulier gekocht. Een zuster van Joke woonde destijds in Nieuwland en wilden daar ook een beetje weg. Die zijn naar Friesland verhuisd. Dat is twee uur rijden en die zien we niet meer. Wij moeten 's ochtends en 's avonds melken en naar een verjaardag gaat gewoon niet. Dus wij hebben altijd gezegd dat we dat niet doen. Wij willen ook graag naar de verjaardag van de kinderen of naar de verjaardagen van de familie gaan. Ik zie mijn zusters ook maar een paar keer per jaar en dat is bij Joke ook zo. Joke: Spannend? Nee, we hebben gewoon ons werk verplaatst. Alles meegenomen behalve de gebouwen.

Ria: Wat had je met Vuren?

Piet: Niets.

Ria: Jullie woonden ook buiten Vuren. Dat hoor je vaak van mensen

die aan de dijk wonen. Jullie hadden eigenlijk de kerk. Daar waren jullie bij betrokken. Als je nu lid zou zijn van een vereniging of zo.

Joke: De schoolperiode hadden we achter ons liggen. De jongens zijn wel naar school gegaan in Vuren en zat je wel overal weer in. Als de lagere schoolperiode verlopen is kom je bijna niet meer in het dorp.

Ria: Dan was het gemakkelijker om het besluit te nemen?

Joke: Je had je eigen bedrijf en verder kwam je bijna niet meer in het dorp.

Piet: Ik kwam eens in de week in het dorp.

Ria: Dan heb je er weinig connectie mee. Meer met de mensen aan de dijk en in de polder.

Rob: Hebben jullie dit gedaan omdat jullie het leuk vinden om als boer te groeien of hebben jullie dit gedaan omdat je Corne ziet aankomen? Omdat je dacht bij jezelf: wil die jongen een kans krijgen als boer dat moet hij een groter bedrijf krijgen waar toekomst inzit?

Piet: Ja, waar toekomst inzit. Daar hebben we het voor gedaan.

Joke: Hij zit al mee in de maatschap en hij had zelf al aangegeven dat hij wel boer wilde worden. En om hem een bestaansmogelijkheid te geven moeten we groeien. Anders behoudt hij geen bestaansmogelijkheid.

Rob: Maar jullie wisten dat de veranderingen zodanig waren dat hij of moest groeien of moeten ophouden.

Joke: Ja.

Piet: Dan had het nog een paar jaar doorgegaan. Dan hadden de koeien een keer weggegaan en had het gewoon doodgebloed.

Rob: En jullie bedrijf aan de Waaldijk? Zit daar nu ook een boer in?

Joke: Nee, het is een paardenpension geworden.

Rob: En het land dat je daar gebruikte is dat door een andere boer overgenomen?

Piet: Ja.

Rob: Dus daardoor is er wel een boer voorlopig gered. Want uitbreiden moet je wel. Je hebt die grond nodig om weer mest te kunnen afzetten.

Piet: Inderdaad. De loonwerker komt hier nu ook sleepslangen. Ze zetten een pomp bij de schuurdeur en leggen een hele lange slang van 1 of 2 kilo-

meter het land uit. Er rijdt daar een tractor heen en weer en die slang voert de mest aan.

Joke: De tractor rijdt dan alleen met een injecteur rond.

Piet: Je ziet vaak een boer rijden met een mesttank. Een loonwerker met sleepslangen is veel goedkoper als dat je met een tank 2 kilometer de weg uit moet.

Ria: Hoe vaak gebeurt dat dan?

Piet: We mogen tot nu toe 55 kuub mest per hectare uitrijden, maar die derogatie gaat er af. En iedereen moet minder mest op het land rijden en dan mogen we nog 40 kuub op het land rijden. Het liefst doen we in de lente 30 kuub en dan schiet er nog 10 kuub over. En als de koeien veel buiten lopen poepen ze buiten en is die tien kuub ook al weg. We doen het nu nog twee keer, maar ik denk in de toekomst nog maar 1 keer.

Rob: Je hebt 40 kuub. 30 kuub doe je nu en je hebt dan nog 10 kuub te goed. Maar als je de koeien naar buiten doet wordt dat dan in mindering gebracht?

Piet: Nee, maar die 10 kuub brengen die koeien zelf buiten, want die lopen buiten. En daar beuren ze de staart ook op. Als ik ze allemaal binnen hou mag ik nog een keer 10 kuub rijden.

Joke: Het is zwaar te betalen om mest af te voeren. We hoeven het nu nog niet. We mogen straks misschien niet meer op eigen land rijden.

Piet: Als we het gras even goed laten groeien moeten we meer kunstmest zaaien.

Joke: En die moeten we duur kopen.

Rob: Waarom moet je kunstmest zaaien?

Piet: Als je het gras niet genoeg voert zit er te weinig voeding in het gras en geven de koeien niet genoeg melk. Als we te weinig gaan bemesten komt er dus een tekort. En bij eiwitten tekort kunnen we soja voeren. En daar worden veel bossen voor gekapt en dat mag ook weer niet. Alles hangt aan elkaar vast.

Rob: Maar onder het zeil hebben jullie toch ook kuilgras. Ben je daar doorheen dan? Dat is toch ook voedzaam?

Piet: Dat voer je alleen in de winter, maar in de zomer lopen de koeien buiten en krijgen dan meer groengras. Als je nu niet genoeg bemest zit er te weinig voeding in en heb je er weinig melk van. Maar ja, wat is genoeg?

Ria: Hoeveel melk hebben jullie nu op een dag?

Piet: Eigenlijk het hele jaar door gemiddeld 2.300 liter per dag. Wij leveren 800.000 à 900.000 liter in een jaar. Elke drie dagen komt de melkwagen hier aangestuurd door de melkfabriek. De melk mag niet ouder dan 3 dagen worden. Er wordt een schepje van genomen en getest op onder andere eiwit, vet, ureum.

Joke: Je wordt uitbetaald op het eiwit- en vetgehalte.

Ria: Bij jullie is dat goed?

Joke: Bij ons is het vrij goed.

Piet: Als je melk koopt in de winkel zit er maar drie procent vet in. Als we weleens een pak uit de winkel hebben willen de jongens het niet drinken. Het is gewoon water, zeggen ze. Wij hebben 4,8 procent vet.



Rob: Er staat bij jullie bedrijf heel veel grote machines. Dan moet je toch ook winst maken om daarin te kunnen investeren? Dat is best wel spannend. Jullie krijgen natuurlijk geld van de melk.

Piet: Wij beuren elke maand tussen de 30.000 en de 40.000 euro van de melk.

Rob: Er gaat natuurlijk een gigantisch bedrag vanaf. Ik vraag me weleens af of je er wel eens wat van over houdt? De mest, de kunstmest, etc.

Piet: En de koeien krijgen ook brokken, krachtvoer, en dat is 8 cent per liter melk. Wij zitten laag want eigenlijk is het meestal 10 of 12 cent.

Rob: Waarom zitten jullie zo laag?

Piet: Ik probeer zo goed mogelijk gras te winnen en dan kan je iets minder krachtvoer geven. De machines kosten geld, maar ook het land dat je koopt.

Ria: De opbrengst is puur de melk?

Joke: Ja, en de koeien die naar de slacht gaan en de kalveren die naar het mesthok gaan. En in ons geval brengt ook Corne een gedeelte binnen want Corne werkt vanuit de maatschap bij anderen. Dat komt er bij ons gelukkig

extra bij. Wij zitten met zijn drieën in de maatschap.

Ria: Heb jij al een planning wanneer je gaat stoppen?

Piet: Nee.

Ria: Je blijft het samen doen.

Piet: Ja, en omdat we dat land er vorig jaar bijgekocht hebben. Van Vuren naar hier was goed te betalen. En dat land er bij zinde ons. We moesten daar wel even hard over zuchten.

Joke: Maar als Corne nog verschillende jaren kan blijven werken kunnen we met elkaar de kop van de financiering er af krijgen.

Rob: Nu krijg je binnenkort een oproep dat het tijd wordt om als boeren van je te laten horen. Zijn jullie dan ook mensen die op de tractor stappen en naar Den Haag rijden? Doet Piet dat?

Piet: Veel liever niet.

Rob: Hoe kijken jullie er tegen aan? Ik zie jullie niet op de tractor protesteren. Daar zijn jullie het type mensen niet naar. Of zit ik eraan?

Piet: Nee, dat doen wij ook niet graag en gaan gewoon zelf graag door met ons werk. Maar als je nooit iets laat horen, doen ze alles wat 'hullie' zinnen. Vijf jaar geleden is de eerste grote demonstratie geweest en wilde men de soja er af hebben, maar wij kunnen gewoon niet zonder. De koeien hebben soja nodig vanwege het eiwit, maar als ze naar buiten gaan hebben ze het niet meer nodig, want er zit eiwit in het gras. En in maïs zit niets in. In de winter voeren we een kilo soja per dag per koe.

Rob: Jullie sympathiseren wel met de boerenprotesten maar jullie vinden jezelf niet het type mens om te protesteren in Den Haag.

Ria: Maar Corne heeft toch weleens meegedaan?

Joke: Met het allereerste betoog op het Malieveld zijn wij ook geweest. Mijn broer ging er ook naar toe en vroeg of wij megingen. We zijn met de trein gegaan. Later is Corne nog een aantal keren met de trekker op pad geweest.

Rob: Even nog een heet hangijzer: stikstof en CO2. Daar weten jullie alles van. Het gaat er iedere dag over. Hoe zit dat nou bij jullie? Hoe benaderen jullie dat probleem nou? Je zitten hier niet bij een natura2000 gebied, want dat is meer op de Veluwe.

Joke: Niet de Waterlinie vergeten, hè, de Diefdijk met de Linge. Maar wij zitten er net buiten.

Rob: Maar hoe zit dat nu precies met de stikstof en de CO2. Ik ben een stadsmens. Alles gaat dood door de kunstmest en de overbemesting. De vlindertjes, de torretjes en de bijtjes. Hoe zit dat?

Piet: Alles wordt op het bordje van de boer geschoven. Men zegt dat de koeien het meeste uitscheiden.

Rob: Maar jullie weten waarover jullie praten. Van de 18 miljoen Nederlanders zijn er 17.800.000 die er totaal niets van weten. Je houdt er 200.000 over en dat zijn merendeels boeren en die weten waarover ze praten.

Piet: Je hebt ook weer lachgas; dat komt uit de bek van de koeien. Als de koeien weer heel veel mais eten dan komt er weer meer lachgas uit als dat zij gras eten. Maar gras is weer beter voor de natuur. Dat pakt weer meer stikstof uit de lucht. De ene wijze man vertelt dit en de andere wijze man vertelt dat en ze hebben alle twee een beetje gelijk. Als de koeien buiten poepen en plassen heb je weer veel minder CO2 als drijfmest. En eigenlijk is drijfmest slecht. Op den duur willen ze ook weer dat we de roosters dichtmaken en een apparaatje zuigt de dikke mest weer op. Je hebt ook weer andere apparaten die zuigen alle mest er uit. Je hebt een stikstofkraker die haalt de stikstof eruit en doet het weer terug in de put. Dan ben je 300.000 euro lichter als je dat moet aanschaffen. Wij krijgen de schuld en als ze naar de milieutop moeten dan stappen ze in het vliegtuig. Mensen gaan op vakanties met de auto, trein of vliegtuig en de boeren krijgen de schuld.

Ria: Dat vind je niet eerlijk, Piet?

Piet: Nee en als jullie eten zullen jullie ons toch nodig hebben. Of uit het buitenland halen, dat moet je zelf weten. Waar gehakt wordt vallen spaanders.

Rob: Jullie zijn het er wel mee eens dat er spaanders vallen? Je ontkent eigenlijk het probleem niet, namelijk dat er te veel koeien zijn voor dit kleine land. Dat hoor ik jou niet ontkennen. Je zegt eigenlijk dat er zoveel meer vervuilendere factoren zijn. Tata Steel bijvoorbeeld. Jullie willen als boeren best bijdragen maar dat moet wel in verhouding gebeuren en moet de industrie ook aangepakt worden.

Piet: Ja, maar die staalbedrijven zijn ook nodig, want we willen allemaal om de 10 à 15 jaar een nieuwe auto.

Ria: Hebben jullie zonnepanelen op het dak?

Piet: Nee, wij hebben hier nog asbest daken. We hebben er wel over nagedacht maar dat werd ons afgeraden. Daarom hebben we nu een gastank. We moeten wel denken aan de mensen in Groningen met de verzakte huizen. Joke: Wij krijgen propaangas, want hier hebben wij geen aardgas.

Rob: Jullie ontkennen niet dat er spraken is van vervuiling. Jullie zeggen, oké het is er en wij willen ons steentje bijdragen. Als het echt iets wilt uithalen moet er op een veel breder vlak aan gewerkt worden. We moeten allemaal doen.

Piet: Maar als je kijkt naar de hele aardbol dan is er de laatste 100 jaar wel veel veranderd. Honderd jaar geleden waren er geen auto's en tractoren. Niks. Iedereen stoot nu wat uit. De armste mensen nog het minsten.

Rob: Dat is de boodschap die jij wilt meegeven.

Piet: Nu kom ik een beetje op het geloof. Poetin is zomaar een oorlog begonnen. Ik weet niet precies hoe dat gegaan is, hoor, maar hij schiet alles kapot. Het moet allemaal weer gemaakt worden. Weet je hoeveel energie en brandstof daarvoor nodig is? Dat gaat ook allemaal het milieu in en helpt mee aan de opwarming van de aarde. Dan heb ik het nog niet eens over geld. Veel huizen in Oekraïne zijn kapot als je het journaal kijkt. Al die huizen moeten een keer weer opgebouwd worden. Eigenlijk zeg ik: sla die man eerst effe de kop in. Probeer het land op te bouwen in plaats van dat je die mensen hierheen haalt. Zorg ervoor dat die mensen daar weer een bestaan op kunnen bouwen. We vragen en bidden er elke week om, maar er gebeurt niks.

Rob: We hebben het uitvoerig gehad over het bedrijf. Je hebt het al even aangekaart, het gaat over het geloof. Jullie wonen nu in Rumpt, maar jullie zijn kerkelijk verbonden met Vuren. Jullie blijven betrokken bij de kerk en dat is fijn. Piet, hoe ervaar jij het geloof in verhouding tot je werkzaamheden? Wat zijn voor jou de verzoeken in het leven als het gaat om het geloof? Je kaartte het net al aan toe je zei: 'We zitten wel te bidden maar er is niks van te merken.'

Piet: Dat vind ik erg moeilijk.

Rob: Dat maakt je boos?

Piet: Die oorlog vind ik helemaal niks. De aanstichter moet meer gaan praten om het goed te krijgen in plaats van elkaar dood te schieten. Verder kijk ik niet zo heel veel journaal.

Rob: Het bedrijf vraagt niet alleen lichamelijk veel energie, maar ook intellectuele energie. Jullie moeten veel rekenen, staten invullen, computerwerk doen, enzovoort. Je bent blij als het avond is en dan hoef je niet de ellende van de hele wereld over je heen te krijgen.

Piet: Ja, wij zijn eigenlijk ook heel de dag met het milieu bezig.

Rob: Joke hoe zit het met jou? Jij bent ook nog eens heel actief in de kerk als scriba en dan vraag ik mij wel eens af hoe houdt die meid het vol? Het boerenbedrijf is best een zwaar bestaan.

Joke: Rustig verdergaan en niet overhoop laten helpen.

Piet: Om acht uur hebben we gegeten en zijn we echt klaar. In de winter is het donker, dan ga ik douchen en op de bank liggen. Joke zet om acht uur de computer aan en zit dan achter de computer voor de kerk of het bedrijf te werken. Of ze gaat puzzelen. Er ligt altijd een legpuzzel op de tafel. Als dat gedaan is gaat ze douchen, eten we een mandarijntje en gaan we meestal om half elf naar bed.

Ria: Hoe laat staan jullie dan weer op?

Piet: Twintig voor zes.

Joke: Ik tegen zevenen.

Piet: Dat is 7 dagen in de week en 365 dagen in het jaar. Ik fiets heel graag en ga heel graag op de fiets naar de kerk. De ene batterij leeg, de ander vol. Mijn hoofd gaat dan leeg waardoor er weer meer ruimte komt en laadt de batterij weer op. De batterij van de fiets gaat dan ook weer leeg. Joke moet vaak op tijd in de kerk zijn. Op zondagmiddag fietsen we ook nog wel eens rond maar om kwart over vier moeten we weer terug zijn en gaan weer naar de schuur om de koeien te melken.

Ria: Vrije tijd heb je eigenlijk niet.

Piet: Nee, maar nog even en het is mooi weer. We hebben een quad en dan ga je eens een keer naar achteren om een draadje te verzetten of om de koeien te halen. Dan sta je daar midden in de polder en zie je de hele polder. Je kijkt iets verder en zie je de mensen in de file staan. Ik moet wel

zeven dagen werken, maar die mensen staan in het blik ook te wachten. En zeg je: Ik heb het goed.

Rob: Nog een ding over die koeien. Je hebt die reclames van wakker dier. Dan hebben ze het over koeien die afgebeeld worden, met melken onder andere. Als een koe een gezond leven leidt kunnen ze 20 tot 25 jaar worden en door alle melk die eruit getrokken wordt leeft de koe vijftien jaar korter. Hoe zijn jullie met de dieren? Hoe oud worden de koeien bij jullie? Jullie melken twee keer per dag. Er zijn boeren die drie keer per dag melken.

Piet: Dan heb je geen sociaal leven meer. Dan moet je 's avonds om elf uur weer gaan melken. Ik durf rustig te zeggen dat de koeien bij ons het heel goed hebben, maar ze moeten flink werken. En na vijf, zes, zeven jaar zijn ze een heel eind heen versleten. Dat is waar. Ze moeten hard werken. Het voer wordt netjes bij ze

gebracht. Daar geven ze vrijwillig veel melk van. Ze hebben water, ze hebben eten en drinken, ze hebben een borstel en als het mooi weer is gaan ze naar buiten.

Rob: Wat vind jij het leukste aan je werk?

Piet: In principe vind ik melken leuk en als ik kunstmest moet zaaien vind ik dat ook heel leuk. Ik heb een klein tractortje en in de polder met de haren in de wind. Dat is ook leuk.

Rob: Wat vind je dan niet leuk?

Piet: Ik heb weinig dingen die ik niet leuk vind. In de zomer groeien er nogal eens hardijzers, dat is zuring. Bij een boer valt het niet mee om ze met een schop eruit te steken. Op de quad hebben we een rugspuit en rij ik zo rond en overal spuit ik die dingen. Dan heb ik een liter op de 50 hectare nodig. Dat is besparen en zijn wij ook met het milieu bezig.

Ria: Piet, toen jij jong was wist je toen al dat je boer wilde worden?

Piet: Het ging vanzelf. Ik vond dat leuk en was graag buiten bij de koeien. Ik sta om kwart voor zes op, om zes uur in de schuur. Om half negen eten we samen, om half elf drinken we samen koffie. Kwart over twaalf eten we, om half vier drinken we weer koffie. We doen veel samen en dat is heel anders als dat je 's morgens met een brodtrommeltje weggaat naar je werk.

Ik wil nog even kwijt dat mijn vader heel blij was dat ik het overnam omdat Joke het ook wilde en mee ging doen.

Ria en Rob

IN MEMORIAM JAN DAME

Op 2 maart 2024 is Jan Dame overleden in de leeftijd van 66 jaar.

Jan was echtgenoot van Pieta, vader van Robert en Berry, schoonvader van Lynn en opa van Jesse en Norah en woonde Dorpsstraat 29.

Boven de kaart stond: Het doet veel pijn afscheid te moeten nemen maar we nemen de mooie herinneringen mee om dit verlies te verwerken.

De afscheidsplechtigheid heeft zaterdag 9 maart in De Rank te Giessenburg plaatsgevonden. Aansluitend is Jan begraven op de Algemene Begraafplaats te

Giessenburg.

Op zondag 10 maart hebben we zijn overlijden aan het begin van de kerkdienst afgekondigd en bij de voorbede gebeden voor wie hem missen. Moge God ook in de toekomst Pieta, Robert, Berry en Lynn, Jesse en Norah nabij blijven in dit gemis.

Voor op de rouwkaart stonden naast een mooie foto van Jan de toepasselijke woorden:

*“Beleef het leven levend,
Leef het leven gevend”*

Ria Looijen

IN MEMORIAM PETER HEIJNEN

Op zaterdag 27 januari 2024 is overleden Peter Heijnen.

Peter was man, vader en opa. Man van Marieke, vader van Ramona, schoonvader van Dennis en opa van Fleur. Maar ook zoon van zijn vader en moeder, geboren op 13 oktober 1962. Een parmantig ventje, zo omschreef zijn moeder hem.

Iedereen die Peter kende weet dat het een man was die hield van humor. Humor gaf vrolijkheid in het gezin en in zijn vriendenkring, maar de humor was in zijn verdriet en ziekzijn ook een medicijn voor hem en zijn omgeving. Hij was een echte man voor zijn liefde Marieke waarmee hij al zo lang verbonden was. Een geschenk voor elkaar, dat waren ze. Als gezin waren ze dankbaar voor hun beide dochters. In 2005 sloeg het noodlot toe en verongelukte dochter Sandra. Een diepe pijn voor het gezin. Maar samen hebben ze dat gedragen. Hij was op zijn werk een vakman en een loyale man naar al het werk dat gedaan moest worden en naar zijn collega's.

Toen Marieke ziek was, nog niet zo lang geleden, was hij er voor haar. Daarna keerden de rollen zich om. Zijn ouders hadden uit liefde willen ruilen met hem, zodat hij kon leven voor zijn gezin en werk. Ze zijn dankbaar hoe ze in de laatste weken bij hem hebben kunnen zitten, elkaar aankijken, een hand vasthouden.

Marieke, Ramona, Dennis en Fleur zijn Peter dankbaar. Dankbaar voor wie hij was en in de herinnering is: zijn humor, zijn gemak, zijn werk, zijn liefde voor hen. Ze konden hem niet missen maar tegelijk voelden ze aan dat het niet meer kon en gunden ze hem om te gaan.

In de kerk wordt er voor hen gebeden om kracht, troost, goede herinneringen. En over de doden zegt de Kerk: dat zij rusten in vrede, eeuwige vrede.

Jan Willem Scheurwater

IN MEMORIAM HERMAN GERHARD LEFERS

Op 1 februari jl. overleed Herman Lefers, wonend aan de Graaf Reinaldweg 1 te Vuren in de leeftijd van 81 jaar.

Herman had al langere tijd hartklachten maar overleed plotseling terwijl hij op bezoek ging bij de buurman. Daags tevoren was ik nog op bezoek bij hem en zijn Nel en viel het mij op, dat hij erg betrokken was bij het gesprek en voor zijn doen veel vertelde.

Want Herman was geen man van veel woorden. Hij kon goed luisteren en al liet hij het niet merken; hij had alles goed door. Ook niet zo vreemd voor een man, die ooit in Wageningen zijn studie van landbouwkundig ingenieur voltooide en als bodemkundige zijn tijd eigenlijk ver vooruit was. Maar ook daarover sprak hij weinig. Hij stond zich nergens op voor maar cijferde zich totaal weg ten gunste van zijn Nel.

Samen leidden zij op de boerderij met zo'n bijzondere geschiedenis een teruggetrokken leven, dat mede zijn oorzaak vindt in de gezondheid van Nel. Daar was Herman dan ook volledig op gericht. Hij deed alles en ik denk, dat hij dat met plezier en overgave allemaal deed. Trouw was hij op de woensdagmiddag aanwezig wanneer de handenwerkclub Nels aanwezigheid vereiste. Hij haalde en bracht haar en bleef tussentijds aan het hoofd van de tafel alles waarnemen... Klagen was niet in zijn woordenboek voorhanden.

Herman is ook vele jaren druk geweest met de kerk als diaken. Ook daar was hij een man van weinig woorden, maar met een grote betrokkenheid.

Enige tijd na hun huwelijk verhuisden Herman en Nel naar Mijdrecht, waar hij zich na een jaar onderwijs gegeven te hebben bekwaamde in de digitale wereld. Hij wist veel van computers en programma's en moest voor de IBM vaak naar het buitenland. Maar ook daar gunde hij zich geen extra dagje vrij om eens te bekijken waar hij zich in al die Europese steden bevond, maar keerde hij spoorlags terug naar huis.

Daar wachten zijn Nel en de drie zoons, die zich hun vader herinneren als een rustig mens, die nooit verstek liet gaan bij hun sportactiviteiten in het weekend.

Herman was een wijs mens, die zonder daaraan woorden te geven veel heeft moeten incasseren. Maar hij ging gewoon door en schikte zich in zijn rol op de achtergrond.

Tekenend is dat op de rouwcirculaire de afbeelding stond van de boerderij, die zo'n centrale rol heeft gespeeld in het leven van Herman en Nel. Herman, onzichtbaar op de foto, maar misschien is dat zonder er verder woorden aan te wijden wel het meest kenmerkende.

Herman, een toegewijd menskind, altijd op zijn post maar op de achtergrond.

Laten we Nel niet vergeten, want in haar leven valt een heel grote leegte.

Rob Visser

VAN DE LITURGIECOMMISSIE

De Paascyclus is dit jaar voorbereid met ds. Tineke Veldhuizen en drs. Christien van Harten. Op Goede Vrijdag volgen we 'Een Kruisweg' door Philip Hans Franses en Paul Geest. Deze Kruisweg verbeeldt op abstracte wijze het lijden waaraan de staties van de Kruisweg al eeuwen herinneren. Het verdriet van Veronica, de smarten van Maria en de pijn en verlatenheid van Jezus zelf, zijn abstract en tegelijkertijd rauw en ingrijpend op de panelen zichtbaar gemaakt. Zij druipen letterlijk van de panelen af: het doek zelf huilt verfransen. Met kleuren geel en wit tegenover oranje is de strijd tussen haat en liefde weergegeven. De 14 panelen hebben allen een felrode omlijsting met als doel de aandacht te trekken naar wat er op het paneel te zien is. Twee keer is er voor een gele omlijsting gekozen bij

het 4de en 11de paneel; steeds het middelste twee van zeven panelen. De ontmoeting van Jezus met zijn moeder (4de) en het nagelen van Jezus aan het kruis (11de) krijgen zo extra nadruk. Door scherp contrasterende kleuren is in elk van de 14 panelen beoogd om het thema in één enkel oogopslag direct herkenbaar te laten zijn. Jezus is in een lichtblauwe kleur weergegeven, de kleur van de oneindigheid.



De symbolische schikking in de Stille Week

Basisschikking: De basis is een bolvorm die symbool staat voor het leven op aarde. Aan de bol wordt iedere keer iets toegevoegd, passend bij de lezingen van die viering.

Witte Donderdag

Schikking: In de bol worden klokjes geplaatst, de oproep om dienaar te zijn. Hiervoor wordt een witte campanulaplant gebruikt die in de bol wordt geplaatst. De witte doek verwijst naar de voetwassing. De campanula is een makkelijke plant met kleine sterke bloemen die eindeloos bloeit en groeit, zelfs in onherbergzame gebieden. Zelfs tussen de stenen overleeft deze krachtpatser. Het is een dankbare bloem waarmee je kunt laten zien dat je dankbaar bent.



Goede Vrijdag

Schikking: Schuin op de groene bol wordt een houten kruis gelegd. Duister is het en zwart. Er is geen licht meer zichtbaar. Het maakt wanhopig. Is er nog hoop op deze dag waarop alles zwart is geworden; een letterlijke duisternis over het hele land. Een van God verlaten dag.

Kernwoorden: ellende en duisternis.

Stille Zaterdag

Schikking: Schuin op de groene bol ligt het houten kruis. Ranken van klimop als teken van trouw zijn toegevoegd aan het beeld.

Vertrouwen op God. Wachten en vertrouwen. Alles op zijn tijd, niet per se op mijn of op jouw tijd. In onze huidige samenleving is het bijna ondenkbaar dat we moeten wachten, de mens domineert alles. Omgaan met ons ongeduld is moeilijk, behoeften worden zo snel mogelijk vervuld. Deze dag leert ons rust te hebben en te vertrouwen op het mooie dat komen gaat, de opstanding van het licht, de nieuwe morgen.

Kernwoorden: vertrouwen en wachten.

Pasen

Schikking: De bol ligt met de opening schuin naar boven. Vanuit de opening stroomt het nieuwe leven. Voorjaarsbloemen en bloeiende ranken vormen samen een levensader.

Een nieuw begin. Johannes opent zijn evangelie met 'In het begin was het Woord...' Het is een variatie op het eerste bijbelvers. Ook in zijn bericht over de opstanding begint hij bij het begin: 'Vroeg op de eerste dag van de week...' Een nieuwe week breekt aan. Het leven gaat open. Het open graf is er de stille getuige van. Voor de leerlingen van Jezus gaat dit veel te snel. Zij leven nog in het donker en kunnen het nieuwe leven van Pasen, de opstanding van Jezus, leven door de dood, nauwelijks geloven. Wie kan dit wel? Duisternis is hardnekkig! Pasen verkondigt dat Gods licht sterker is dan de duisternis. Jezus noemt Maria bij haar naam en zij wordt de eerste stralende getuige van de Opgestane.

Kernwoorden: nieuw begin, het leven gaat stromen.

Aty de Groot



VAN DE KERKENRAAD

Brief

Hieronder treft u een brief aan van een paar Vurense mensen, die geen lid zijn van onze kerk, maar zich enorm hebben ingezet voor Pjotr Harasimowics, die in Vuren woonde en verstoken van zijn familie door hen werd bijgestaan. Ook toen hij overleed en zij zich inspanden om hem een waardige uitvaart te gunnen. Zoals dat zo vaak gaat weet men dan gelukkig de Thaborkerkgemeenschap te vinden, die zich wil inzetten voor iedere Vurenaar, wel of geen lid van een kerk. Geloof doet er niet toe. De opdracht van God is dat wij als kerkgemeenschap er ten principale zijn voor ieder mensenkind, niemand uitgezonderd. Dat verstaat men binnen de Thaborkerk heel goed en dat heeft mij vaak erg goed gedaan. Wat ik wel eens jammer vond is dat al die activiteiten vaak onbeantwoord blijven en het leven zich weer herneemt. Daarom was ik zo blij, dat na de uitvaart van Pjotr mensen de moeite namen om onze vrijwilligers te bedanken. Iets wat eigenlijk veel te weinig gebeurt. De familie stelde er prijs op hun pennenvrucht in ons kerkblad op nemen. Ik ben daar erg gelukkig mee, al was het maar om ons allen te binnen te brengen, dat we niet zuinig genoeg kunnen zijn op onze vrijwilligers, die zich dag in dag inzetten voor de Vurense gemeenschap, waar ook u toe behoort.

Rob Visser

12
•
•
•

Beste Kerkenraad en Gemeente,

Een wat late reactie via deze mail, maar in de herdenkingsdienst heb ik al met woorden een hartelijk dank geuit.

Wij, Ellen Sprangers en Deborah Longaroux, en ook mijn man Frans Alberts, willen de Kerkenraad en de Gemeente met deze mail nogmaals hartelijk dank zeggen voor het royale gebaar om de heer Piotr Harasimowicz, overleden op 29 december 2023 te mogen gedenken in een afscheidsdienst in de kerk op 5 januari jl., en het opbaren in de rouwkamer gedurende de avond en nacht ervoor, met nog koffie en heerlijk gebakken cake na de dienst.

Ook willen wij nogmaals de vrijwilligers die zich ingezet hebben hartelijk bedanken, met name Ank de Kock en Jan van Dalen.

Piotr is voor ons in de jaren dat hij in Vuren woonde een goede vriend geworden. Hij woonde tegenover de kerk in de Molenlaan. Zijn ziekteproces, zijn gemis van de familie, en zijn verdere persoonlijke financiële omstandigheden maakte het voor ons extra belangrijk om hem een mooie afscheidsdienst te geven in het dorp waar hij het zo fijn vond. En jullie hebben met het gebaar geweldig geholpen en hebben daarmee heel duidelijk betrokkenheid getoond met iemand uit het dorp.

Wij maken graag een persoonlijke gift over op de rekening Bank Kerkrentmeesterlijk beheer NL 18 RABO 0328 0548 95, in het besef dat dit niet in verhouding staat met wat geboden is.

Met een warme groet, namens Deborah Longaroux, mijn man Frans Alberts en mij zelf,
Ellen Sprangers
Eksterstraat 5

Piotr zei altijd: "God Leidt me".

8 maart 2024

Livestream en kerkomroep

Veel kijkers (ook geen gemeenteleden) volgen de vieringen via YouTube of luisteren via kerkomroep. Ongeveer een minuut of tien voor aanvang zijn we in de lucht.

De verkorte link voor het volgen van de YouTube is bit.ly/thaborkerkvuren en meeluisteren kan via www.kerkomroep.nl. De kerkdiensten worden altijd gestreamd.



Voorbedenboek

En dan nog iets, waarover in de kerkenraad uitvoerig is gesproken. We hebben het over het voorbedeboek, dat sinds jaar en dag door Ank de Kock wordt verzorgd. Maar het blijkt, dat dit zo langzaam helemal haar ding is geworden en eigenlijk niemand meer bemoeienis heeft met de voorbeden. Die zorg uitte Ank op de kerkenraad en we hebben de tijd genomen om hierbij stil te staan. Nog afgezien van het feit, dat er heel veel op Ank afkomt leek het de kerkenraad wijs om daarin verandering te brengen. Daarom zal Ank voorlopig GEEN bijdragen leveren aan het voorbedenboek en hoopt de kerkenraad erop, dat U ALLEN ZELF bij het betreden van het kerkgebouw de moeite neemt om daarin iets te schrijven, dat door de predikant in het gebed kan worden genoemd. Het voorbedenboek is een zaak van de GEMEENTE. Daarom van u allemaal. Dus mocht u eens een naam missen, neem dan geen contact op met Ank, maar realiseer u uw eigen betrokkenheid en inzet alstublieft.

Hartelijke groet, Rob Visser

Beroepingswerk

We kunnen niet veel meer melden dan in de vorige uitgave van ons informatieblad. Vanwege ziekte en andere omstandigheden is in de kerkenraad besloten het beroepingswerk even te parkeren. Ondertussen hebben we een advieslijst van mogelijk beschikbare predikanten van het Mobiliteitsbureau van de landelijke PKN in Utrecht ontvangen. Daar stonden 7 predikanten op. Jenneke Klein Geltink heeft deze predikanten allemaal telefonisch benaderd. Helaas is er niemand uit tevoorschijn gekomen. Vijf daarvan waren al voorzien, een is nog niet klaar met de studie en de ander woont te ver weg en blijft daar ook wonen. Misschien wellicht goed te weten dat als gevolg van de forse uitstroom van predikanten vanwege emeritaat en de beperkte instroom van proponenten het aantal beschikbare predikanten de afgelopen jaren sterk is afgenomen. Dit heeft zijn weerslag op het beroepingswerk. Gelukkig loopt het kerkenwerk in de vacaturetijd goed door in onze gemeente. Margriet de Bruijn zorgt dat er elke zondag weer een voorganger is en Rob Visser is onze consulent/interim predikant.

Bezoek predikant

Zoals we de vorige uitgave van dit informatieblad al schreven en ook hierboven staat vermeld gaan de werkzaamheden in onze vacante gemeente ook gewoon door. Rob Visser is als interim predikant/consulent bij ons werkzaam. Weliswaar wat minder uren. De kerkenraad licht Rob zoveel mogelijk in als het gaat om bezoeken aan gemeenteleden die het hard nodig hebben. Wilt u een bezoek van de predikant dan kunt u zelf met Rob contact opnemen. Zijn telefoonnummer: 06-44822298.

Afscheid ambtsdragers

Zoals in het interview met Pleun en Janie Tromp in de vorige uitgave van ons informatieblad al stond vermeld stopt Pleun als ouderling-kerkrentmeester. Ook Anjo stopt als diaken. Zowel in de vergadering van de kerkenraad als in de vergadering van de kerkrentmeesters zal afscheid worden genomen van de ambtsdragers. Maar dat zal ook officieel in een viering gebeuren en wel op zondag 8 september. Ik wilde er meer over schrijven tot ik het onderstaand stukje van Anjo binnen kreeg. Wat moet ik er op dit moment nog aan toevoegen?

Ria Looijen, preses

Lieve mensen,

Toen ik na de kerst er aan moest geloven dat ik overspannen was en rust moest nemen heb ik ontdekt in wat voor prachtige kerkgemeenschap wij verkeren. De vele kaartjes, mooie en lieve woorden, knuffels, bloemen en cadeautjes die er sindsdien zijn binnengekomen hebben mij en Jan diep, diep ontroerd en daar wil ik iedereen heel hartelijk voor danken.

Het gaat gelukkig wel beter met me maar de deadline die ik mezelf had gesteld om na de Paasdagen er weer te zijn gaat niet lukken. Na ampel beraad heb ik besloten om te stoppen met mijn diakenschap. In de dienst van 8 september, als Rob voorgaat, zal ik samen met Pleun officieel afscheid nemen maar ik stop per direct met het werk als diaken.

Maar troost u als het allemaal weer veel beter gaat zal er vast nog wel een of andere taak voor me te vinden zijn en kan ik te zijner tijd me weer bezinnen of ik daaraan ga beginnen. Mijn werk voor de beroepingscommissie hoop ik na de Pasen weer op te kunnen vatten.

Nogmaals dank voor alles en jullie zijn schatten van mensen.

Mede namens Jan, Anjo van Dalen

GEMEENTE-ACTIVITEITEN

Paasontbijt op zondag 31 maart 2023

Op eerste paasdag, zondag 31 maart, organiseren we weer het paasontbijt. Inmiddels hebben rond de vijftientig 'vroege vogels' zich opgegeven. Het uitgebreide paasontbijt staat om half negen klaar in de bijzaal. In dit geval hoeft men niet zelf in de keuken te staan om broodjes klaar te maken en eitjes te koken. Daar wordt allemaal voor gezorgd.

Na het paasontbijt begint de feestelijke paasviering om 10.00 uur. Natuurlijk is ook daarvoor iedereen van harte welkom.

Even een gouden tip van José Ekemans: In dat weekend wordt de tijd verzet en is het een uur vroeger! Dankjewel José.

Ria Looijen, preses

Kringloopwinkeltje in bijzaal

Zoals we al eerder naar buiten zijn gekomen starten we binnenkort met een kringloopwinkeltje in de bijzaal. De bijzaal is opgeknapt en ziet er heel mooi uit. Er komen nog kasten, kledingrekken, een boekenkast en twee ezels waarop schilderijen komen te staan. De komende weken gaan we er spullen in zetten en ophangen om te verkopen. Ook hebben een snelle actie georganiseerd waarbij een naam of meerdere namen ingezonden kunnen worden voor het winkeltje. Op moment van schrijven is de naam nog niet bekend maar we komen er ongetwijfeld op terug. Er zijn al wel een stuk of twintig namen ingediend. Heel mooi en dank daarvoor.

Wat is de bedoeling?

We gaan tweedehands spullen verkopen van een goede kwaliteit. Het is natuurlijk niet de bedoeling dat de hele bijzaal een rommelruimte wordt. Het blijft ook een ontmoetingsruimte. Dan zijn we gelijk waar we willen zijn. Het is de bedoeling dat we elkaar op de dagen dat we open zijn ook kunnen ontmoeten. Er is altijd koffie en thee met wat lekkers te koop.

Wat we willen gaan verkopen is kwalitatief goede kleding (tweedehands). Heel vaak hebben mensen kleding in de kast hangen die nog nooit is gedragen. Het gaat niet om afdankertjes. De kleding moet ook echt draagbaar zijn. Boeken kunnen we altijd gebruiken. Ook omdat we in het najaar weer een boeken- en kledingmarkt organiseren.

Wat willen we verder zoal verkopen?

Woonaccessoires, huishoudgoed zoals vazen, glaswerk en kopjes, mooie schilderijen, puzzels, kinderspeelgoed/knutselspullen, sieraden, etc.

Wij hebben u ook nodig voor het aanleveren van de spullen. Heeft u iets leuks zet het dan alsjeblieft niet bij iemand thuis of in de kerk neer. Wij hebben in de kerk geen opslagruimte, dus in dat geval moeten wij wat we niet kwijt kunnen afvoeren, naar 'de stort' rijden en ook nog eens betalen. Dat is niet de bedoeling. Bovendien zijn er geen meubels e.d. te koop.

Neem **altijd** contact op met Arina, Tineke, Truus of mij en wij komen bij u langs. De telefoonnummers staan hieronder.

Wij zullen straks open zijn op woensdagmiddag van 14.00-16.00 uur en op zaterdagmorgen van 10.00 – 13.00 uur.

Er zijn al een aantal vrijwilligers die zich hebben opgegeven om mee te helpen. Voor vragen neem contact op met Arina, Tineke, Truus of mij en spreek ons aan. Het kringloopwinkeltje team,

Tineke Hagenaar 06-19011107

Arina van Leersum 06-51075596

Truus Mos 06-17374865

Ria Looijen 06-22449008

Wij hebben er zin in. Hou vooral ons, de nieuwsbrief en de (social) media in de gaten.

Ria Looijen, preses

VORMING EN TOERUSTING 2023 - 2024

'Aan tafel'

De volgende 'Aan tafel'-bijeenkomst is dinsdag 2 april 2024 in de bijzaal van de Thaborkerk. De maaltijd wordt klaargemaakt door Wilma Looijen en de avonden worden geleid door Truus Mos. De avonden worden goed bezocht. Het eten is altijd verrukkelijk en de onderwerpen heel verschillend en aantrekkelijk. We starten om 18.00 uur tot ongeveer 20.00 uur in de bijzaal, waar u vanaf 17.30 uur hartelijk welkom bent. Graag wel voor deelname opgeven bij: Ria Looijen of bij Truus Mos.

Sing In

'Ga zingend mee' is het thema van de Sing-In die we op zondag 14 april zullen houden en dat aansluit bij het jaarthema 'Ga mee' van de Protestantse kerk. Kom en ga mee om met elkaar zingend te getuigen van geloof, hoop en liefde. De muziek wordt verzorgd door Erik Versteeg. De presentatie is in handen van ondergetekende. De kerk is op 14 april om 19.00 uur open en we gaan om 19.30 uur zingen. Ook deze keer een gevarieerd repertoire van liederen die getuigen van geloof, hoop en liefde.

Ik zie uit naar uw komst!

Truus Mos



15
•
•
•

Leesclub op woensdag 26 juni 2024

Op deze datum komen we om 20.00 uur bij elkaar. U bent van harte welkom in de consistorie van de kerk. We lezen 'Ga als een rivier' van Shelley Read.

Samenvatting

Colorado, 1948. Op een koele herfstochtend loopt de zeventienjarige Victoria Nash naar haar dorp met een gammele wagen vol perziken uit het late seizoen. Als ze een kruispunt nadert, vraagt een jongeman haar de weg. Ze kan hem negeren en snel doorlopen. Maar dat doet ze niet. Net zoals een enkele regenbui de oevers van een rivier kan uithollen en haar loop kan veranderen, zo zal de toevallige ontmoeting Victoria's wereld op zijn kop zetten en uitwissen wie ze daarvoor was. Binnenkort zal ze gedwongen zijn om diep de natuur in te vluchten

en haar leven – en haar kostbaarste bezit – achter zich te laten. Ga als een rivier is een prachtige coming-of-ageroman over een clandestiene liefde en over verlies, familie, liefde en het vinden van een thuis. Voor de lezers van 'Daar waar de rivierkreeften zingen'.

Aty de Groot



VAN HET COLLEGE VAN KERKRENTMEESTERS

Toezeggingen Kerkbalans 2024

De actie Kerkbalans 2024 ligt alweer een tijdje achter ons; in de maand januari zijn de vrijwilligers op pad gegaan. Wat nog ontbreekt is het totaalbedrag dat voor 2024 is toegezegd. Tot op dit moment is voor 2024 toegezegd:

€ 43.585,-

Met dien verstande dat het uiteindelijk een prognose is en we er wel van uitgaan dat het geld in de loop van dit jaar daadwerkelijk binnenkomt. Mooi is dat we kunnen vermelden dat er al € 25.860,- is binnengekomen.

Vorig jaar is uiteindelijk € 43.748,10 binnengekomen. In verband met overlijden, verhuizingen, uit- en overschrijvingen moest er ten opzichte van vorig jaar al € 1.500,- worden goedge maakt.

Bovendien zijn er een aantal toezeggingen nog niet binnen, dus het bedrag zal ongetwijfeld stijgen en richting € 44.000,- gaan.

Dat is een fantastisch resultaat. Met minder mensen is er weer meer toegezegd.

Daar zijn de kerkrentmeesters heel dankbaar voor.

De actie Kerkbalans loopt het hele jaar door. Dat is ook de reden dat we in elke uitgave van ons informatieblad vermelden wat écht is binnengekomen.

Een hartelijk dankjewel aan de toezeggers en de kerkbalansvrijwilligers is zeer op zijn plaats. Dank u wel voor uw vertrouwen.

Namens het college van kerkrentmeesters,
Ria Looijen



Tussenstand Kerkbalans 2024:

De stand zoals deze was op 13 maart 2024:

Toegezegd voor 2024	€ 43.585,-
Reeds betaald	€ 25.860,-
Nog te ontvangen	€ 17.725,-

Buiten de collecten om ontvangen

Giften t.b.v. het kerkrentmeesterlijk beheer:

Via Ria Looijen (KR)	€ 20,-
Via Aty de Groot (KR)	€ 10,-
Via Ank de Kock (KR)	€ 50,-
Via Janie Tromp (PT)	€ 10,-
Via Rabobankrekening	€ 50,-
Via Rabobankrekening	€ 75,-

Alle gevers hartelijk dank

Verantwoording collecten kerkrentmeesterlijk beheer:

21 januari 2024 Pastoraat en kerk	€ 76,71
28 januari 2024 Pastoraat en kerk	€ 100,78
4 februari 2024 Pastoraat en kerk	€ 70,95
11 februari 2024 Pastoraat en kerk	€ 92,16
18 februari 2024 Pastoraat en kerk	€ 113,19
25 februari 2024 Pastoraat en kerk	€ 122,40
3 maart 2024 Quotumcollecte	€ 140,01
10 maart 2024 Pastoraat en kerk	€ 117,00

Binnengekomen giften t.b.v. collecten van 10.01.2024 t/m 11.03.2024 van kijkers en luisteraars via YouTube en kerkomroep

€ 100,-

VAN DE DIACONIE

Kaarten

Aan het begin van de veertigdagentijd zijn er kaarten uitgedeeld voor mensen die in Nederland in de gevangenis verblijven. Als diaconie zijn we verheugd dat er vele kaarten beschreven zijn en beplakt met een postzegel retour kwamen. Hartelijk dank daarvoor.

Ook werden er aan het begin van de veertigdagentijd de veertigdagenkalenders uitgedeeld.

Voedselinzameling

Op 17 maart was er weer een voedselinzameling voor de Voedselbank. Langs deze weg willen we u bedanken voor alle producten die gebracht zijn.

Boodschappenpakket

Van de Spar Van der Beek ontvingen we 15 boodschappenpakketten. Hiervoor zal een gepaste bestemming worden gezocht. Ook langs deze weg willen wij Bert-Jan en zijn team hartelijk danken voor deze mooie geste.

Wat gaan we doen de komende tijd?

Op 29 maart kunt u weer soep en een broodje komen eten. U bent welkom vanaf kwart voor 12 tot half 2 in de bijzaal.

Namens de diaconie,
Joke Versluis

Verantwoording collecten diaconaal werk:

21 januari 2024	
Plaatselijk diaconaal werk	€ 51,14
28 januari 2024	
Diaconaal quotum	€ 67,19
4 februari 2024	
Kerk in Actie Bangladesh	€ 47,30
Kinderen in de Knel	€ 94,70
11 februari 2024	
Kerk in Actie Griekenland	€ 61,44
18 februari 2024	
Veertigdagentijd	
Binnenlands diaconaat	€ 75,46
25 februari 2024	
Kerk in Actie Oeganda	€ 81,60
3 maart 2024	
Kerk in Actie Libanon	€ 83,34
10 maart 2024	
Kerk in Actie Rwanda	€ 78,00

Binnengekomen giften/collecten t.b.v. diaconie (verschillende doelen) van kijkers en luisteraars via YouTube, kerkomroep en soepen € 435,-



**THABORKERK
MILDIJK 119
VUREN**

SING IZ

Thema: ga zingend mee

**Locatie ?
PKN Gemeente
rond de Thaborkerk
te Vuren**

**Wanneer ?
zondag 14 April 2024**

**Aanvang ?
19.30 uur
Deuren open om 19.00 uur**

**Muzikale medewerking ?
Erik Versteeg**



VAN HET PASTORAAT

Bloemengroet

De bloemen uit de zondagse vieringen gingen als groet, bemoediging of als felicitatie naar:

21 januari

Mevrouw A. van Dalen
Merellaan 4

28 januari

Mevrouw A. Raus
Spreeuwenlaan 19

4 februari

De heer en mevrouw
P.M. Bos-Eckhardt
Inundatie 7
Mevrouw M. de Bruijn
Waldijk 71

11 februari

Mevrouw D. van Nieuwaal
Molenlaan 15

18 februari

De heer A. van Wilgen
Schootsveld 1

25 februari

De heer en mevrouw J. van Horssen-
van Wijk
Meidoornlaan 2

3 maart

De heer en mevrouw S. Bambacht
Enk 20

10 maart

Mevrouw N. Vermeulen
Mildijk 135

Zieken

Op dit moment van schrijven verblijft in het Beatrixziekenhuis mevrouw Nel Vermeulen, Mildijk 135 en Luuc Wilschut, Enk 10 in het UMC in Utrecht. Ook zijn er in onze gemeente gemeenteleden die behandelingen moeten ondergaan of thuis de nodige zorg nodig hebben. U allen wensen wij Gods nabijheid en veel kracht en sterkte toe.

Jubilea

Op 31 januari waren de heer en mevrouw P.M. Bos-Eckhardt, Inundatie 7, vijfenveertig jaar getrouwd.

De heer en mevrouw J. van Horssen-
van Wijk, Meidoornlaan 2, waren op
21 februari zestig jaar getrouwd.

Op 1 maart waren de heer en
mevrouw S. Bambacht-Mus, Enk 20,

vijftig jaar getrouwd.

Alle bruidsparen nog van harte
gefeliciteerd namens onze gemeente.

Mutaties

De heer en mevrouw J. Zandee-
Machielse zijn verhuisd naar
zorgcentrum Avondlicht in Herwijnen.
Wij wensen U nog een goede tijd in
de nieuwe woonomgeving.

De heer M.J. Tromp, Spijkse
Kweldijk 13, is overgeschreven naar
de Hervormde gemeente te Heukelum.

Ank de Kock, ouderling

Dank

31 januari jl. hebben wij samen met
onze kinderen ons 45-jarig huwelijk
mogen vieren.

Wij ontvingen hiervoor de
bloemengroet vanuit de gemeente.
Namens ons: hartelijk dank hiervoor.

Piet en Marijke Bos

20



AGENDA

Iedere dinsdagmorgen van 10.00 – 12.00 uur is de Thaborkerk open voor het zoeken naar stilte, het aansteken van een kaarsje, voor een kopje koffie/thee en/of voor een praatje.

Iedere woensdagmiddag van 14.00 – 16.00 uur handwerkclub in de Thaborkerk

Dinsdagmorgen 26 maart 2024 en verder iedere dinsdagmorgen
Open Kerk van 10.00 – 12.00 uur

Woensdagmiddag 3 april 2024 en verder iedere woensdagmiddag
Handwerkclub van 14.00 – 16.00 uur

Dinsdag 2 april 2024
Gesprekskring 'Aan tafel' van 18.00-20.00 uur

Zondag 14 april 2024
Sing-in om 19.30 uur in de Thaborkerk

Woensdag 17 april 2024
Vergadering College van Kerkrentmeesters om 19.30 uur

Dinsdag 7 mei 2024
Moderamenoverleg om 13.30 uur

Dinsdag 13 mei 2024
Kerkenraadsvergadering om 19.30 uur

Kopij inleveren voor het volgende Klokje uiterlijk maandag
20 mei 2024 bij Ria Looijen

Woensdag 26 juni 2024
Leesclub om 20.00 uur

VIERINGEN

Na afloop van de vieringen is er ontmoeting en is er koffie, thee en limonade in de kerkzaal

Zondag 24 maart 10.00 uur

Palmpasen

Veertigdagentijd

Dr. Jaap van Beelen uit Veenendaal
Een collecte in de viering voor:
- diaconie: 40 dagentijd missionair
- kerkrentmeesters: Pastoraat en kerk
Organist: Corinne van Drenth
Lector: Annemarie Pippel
Koster: Roel Smit
Gastvrouw: Hannie Dane
Ouderling: Tineke Hagenaar
Diaken: Joke Versluis
Kerkrentmeester: Adrie Hagenaar

Donderdag 28 maart 19.30 uur

Witte Donderdag

Heilig Avondmaal

Mw. ds. Tineke Veldhuizen uit Zandhoven (België)
Een collecte in de viering voor:
- diaconie: avondmaalscollecte
- kerkrentmeesters: Pastoraat en kerk
Organist: Peter van de Minkelis
Lector: Aty de Groot
Koster: Jan van Dalen
Gastvrouw: Jeanny Visscher
Ouderling: Aty de Groot
Diaken: Dick Klein Geltink
Kerkrentmeester: Jan Vermeulen

Vrijdag 29 maart 19.30 uur

Goede vrijdag

Mw. drs. Christien van Harten uit Deil
Organist: Peter van de Minkelis
Lector: Aty de Groot
Koster: Jan van Dalen
Gastvrouw: Jeanny Visscher
Ouderling: Aty de Groot
Diaken: Joke Versluis

Zaterdag 30 maart 19.30 uur

Stille Zaterdag

Mw. drs. Christien van Harten uit Deil
Organist: Peter van de Minkelis
Lector: Aty de Groot
Koster: Jan van Dalen
Gastvrouw: Jeanny Visscher
Ouderling: Aty de Groot
Diaken: Dick Klein Geltink

Zondag 31 maart 10.00 uur

Pasen

Mw. drs. Christien van Harten uit Deil
Een collecte in de viering voor:
- diaconie: Kerk in Actie Colombia
- kerkrentmeesters: Pastoraat en kerk
Organist: Peter van der Minkelis
Lector: Aty de Groot
Koster: Jan van Dalen
Gastvrouw: Corrie van den Berg
Ouderling: Aty de Groot
Diaken: Dick Klein Geltink
Kerkrentmeester: Pleun Tromp
Vooraf om 08.30 uur paasontbijt

Zondag 7 april 10.00 uur

Ds. Edo Laseur uit Wamel
Een collecte in de viering voor:
- diaconie: Schuldhulpmaatje
- kerkrentmeesters: Pastoraat en kerk
Organist: Corinne van Drenth
Lector: Annemarie Pippel
Koster: José Ekelmans
Gastvrouw: Meta Slijkoort
Ouderling: Ria Looijen
Diaken: Joke Versluis
Kerkrentmeester: Jan Vermeulen

Zondag 14 april 10.00 uur

Ds. Henk Dijk uit Acquoy
Een collecte in de viering voor:
- diaconie: Timon
- kerkrentmeesters: Pastoraat en kerk
Organist: Peter van der Minkelis
Lector: Jenneke Klein Geltink
Koster: Corrie Weeda
Gastvrouw: Hannie Dane
Ouderling: Ank de Kock
Diaken: Dick Klein Geltink
Kerkrentmeester: Ria Looijen

Zondag 21 april 10.00 uur

Ds. Gert van de Weerd uit Geertruidenberg
Een collecte in de viering voor:
- diaconie: Plaatselijk diaconaal werk
- kerkrentmeesters: Pastoraat en kerk
Organist: Corinne van Drenth
Lector: Ria de Bie
Koster: Roel Smit
Gastvrouw: Miny van Dusseldorp
Ouderling: Tineke Hagenaar
Diaken: Joke Versluis
Kerkrentmeester: Adrie Hagenaar

Zondag 28 april 10.00 uur

Ds. Ad Alblas uit Oegstgeest
Een collecte in de viering voor:
- diaconie: Oikokrediet
- kerkrentmeesters: Pastoraat en kerk
Organist: Erik Versteeg
Lector: Aty de Groot
Koster: José Ekelmans
Gastvrouw: Jeanny Visscher
Ouderling: Aty de Groot
Diaken: Joke Versluis
Kerkrentmeester: Pleun Tromp

Zondag 5 mei 10.00 uur

Mw. Tamar Karman uit Amsterdam
Een collecte in de viering voor:
- diaconie: Kerk in Actie Oekraïne
- kerkrentmeesters: Pastoraat en kerk
Organist: Erik Versteeg
Lector: Ria de Bie
Koster: Corrie Weeda
Gastvrouw: Kitty van Steenis
Ouderling: Ria Looijen
Diaken: Joke Versluis
Kerkrentmeester: Jan Vermeulen

Donderdag 9 mei 10.00 uur

Hemelvaartsdag

Ds. Ben Oosterom uit Rumpt
Een collecte in de viering voor:
- diaconie: Plaatselijk diaconaal werk
- kerkrentmeesters: Pastoraat en kerk
Organist: Peter van de Minkelis
Lector: Aty de Groot
Koster: Jan van Dalen
Gastvrouw: Corrie van den Berg
Ouderling: Ank de Kock
Diaken: Joke Versluis
Kerkrentmeester: Ria Looijen

Zondag 12 mei 10.00 uur

Ds. Peter van Ankeren uit Papendrecht
Een collecte in de viering voor:
- diaconie: Plaatselijk diaconaal werk
- kerkrentmeesters: Pastoraat en kerk
Organist: Erik Versteeg
Lector: Ria de Bie
Koster: Roel Smit
Gastvrouw: Meta Slijkoort
Ouderling: Tineke Hagenaar
Diaken: Joke Versluis
Kerkrentmeester: Adrie Hagenaar



Zondag 19 mei 10.00 uur

Pinksteren

Mw. drs. Christien van Harten uit Deil

Een collecte in de viering voor:

- diaconie: Kerk in Actie
Bangladesh

- kerkrentmeesters: Quotumcollecte

Organist: Peter van de Minkelis

Lector: Aty de Groot

Koster: José Ekelmans

Gastvrouw: Hannie Dane

Ouderling: Aty de Groot

Diaken: Joke Versluis

Kerkrentmeester: Pleun Tromp

Zondag 26 mei 10.00 uur

Ds. Mart Jan Luteijn uit Vuren

Een collecte in de viering voor:

- diaconie: Diaconaal quotum
- kerkrentmeesters: Pastoraat en
kerk

Organist: Peter van de Minkelis

Lector: Ria de Bie

Koster: Corrie Weeda

Gastvrouw: Miny van Dusseldorp

Ouderling: Ria Looijen

Diaken: Joke Versluis

Kerkrentmeester: Jan Vermeulen

Zondag 2 juni 10.00 uur

Ds. Jan Willem Drost uit Druten

Een collecte in de viering voor:

- diaconie: Plaatselijk diaconaal werk
- kerkrentmeesters: Pastoraat en kerk

Organist: Corinne van Drenth

Lector: Annemarie Pippel

Koster: Jan van Dalen

Gastvrouw: Jeanny Visscher

Ouderling: Ank de Kock

Diaken: Joke Versluis

Kerkrentmeester: Ria Looijen

Zondag 9 juni 10.00 uur

Mw. ds. Tineke Veldhuizen uit
Zandhoven (België)

Een collecte in de viering voor:

- diaconie: Mercy Ships
- kerkrentmeesters: Pastoraat en kerk

Organist: Peter van de Minkelis

Lector: Annemarie Pippel

Koster: Roel Smit

Gastvrouw: Kitty van Steenis

Ouderling: Tineke Hagenaar

Diaken: Joke Versluis

Kerkrentmeester: Adrie Hagenaar



KERKENRAAD

INTERIM PREDIKANT

Ds. Rob Visser
Cuneralaan 48
3911 AD Rhenen
robvisser51@gmail.com
tel.: 06-44822298
0317-756084

PRESES/OUDERLING- KERKRENTMEESTER

Ria Looijen
De Rietput 11
4214 DW Vuren
ria.looyen@planet.nl
tel.: 0183-632758
06-22449008

SCRIBA/DIAKEN

Joke Versluis,
Nieuwendijk 8
4156 JP Rump
jokepietversluis@hetnet.nl
tel.: 0345-785072

OUDERLINGEN

Ank de Kock
Meidoornlaan 8
4214 DG Vuren
fransenank@hotmail.nl
tel.: 0183-633755

Aty de Groot
Woelse Donk 67
4207 XC Gorinchem
awdegroot@hotmail.com
tel.: 0183-631136

Tineke Hagenaar
Dorpsstraat 28
4214 DV Vuren
tineke@hagenaarreclame.nl
tel.: 06-19011107

OUDERLING- KERKRENTMEESTERS

Pleun Tromp
Beukenlaan 9
4214 DE Vuren
p.tromp43@t-mobilethuis.nl
tel.: 0183-630521

André van Duin
Poldersekade 18
4214 ET Vuren
andrevduin@gmail.com
tel.: 06-12759909

Maarten Wilschut
Mussenlaan 28
4214 EH Vuren
maarten7_26@hotmail.com
tel.: 06-30219579

Adrie Hagenaar
Dorpsstraat 28
4214 DV Vuren
adrie@hagenaarreclame.nl
tel.: 06-53265653

DIAKENEN

Anjo van Dalen
Merellaan 4
4214 DL Vuren
anjovandalen@hotmail.com
tel.: 0183-633055
06-20920371

Dick Klein Geltink
Waalwijk 108
4171CH Herwijnen
dkleingeltink@hotmail.com
tel.: 0418-582120

Luuc Wilschut
Enk 10
4214 DD Vuren
lwilschut1960@gmail.com
0183-661196

THABORKERK

Mildijk 119
4214 DR Vuren
tel.: 0183-635057

Website Protestantse
Gemeente rond de
Thaborkerk:
www.kerkvuren.nl

KERKBLAD 'HET KLOKJE'

(verschijnt eenmaal per 2 maanden)

Abonnementskosten
Per post buiten Vuren

€ 15, -- per jaar
€ 25, -- per jaar

ABONNEMENTEN, VERSPREIDING EN ADRESWIJZIGING:

Margriet de Bruijn, Waaldijk 71, 4214 LC Vuren
tel.: 0183-630558

INLEVERADRES KOPIJ:

Ria Looijen, De Rietput 11, 4214 DW Vuren
tel.: 0183-632758
ria.looyen@planet.nl

RESERVEREN BIJZAAL:

Ank de Kock, Meidoornlaan 8, 4214 DG Vuren
tel.: 0183-633755
fransenank@hotmail.nl

Coördinator pastoraat - meldpunt voor Pastoraat:

Ank de Kock, Meidoornlaan 8, 4214 DG Vuren
tel.: 0183-633755

BANK EN GIROREKENINGEN:

Bank Diaconie NL 59 RABO 0373 7396 05
RSIN-nummer Diaconie: 824106738
Bank Kerkrentmeesterlijk beheer NL 18 RABO 0328 0548 95
RSIN-nummer Kerkrentmeesters: 824139999

