



INFORMATIEBLAD

VAN DE PROTESTANTSE GEMEENTE

RONDE THABORKERK



Van Heukelum naar
Schalkwijk naar
Keiland



INHOUDSOPGAVE

- 03 VAN DE REDACTIE
- 04-07 IN GESPREK MET
- 08 IN MEMORIAM
- 09 VAN DE KERKENRAAD
- 10-11 GEMEENTE-ACTIVITEITEN
- 12 VORMING EN TOERUSTING
- 13 VAN HET COLLEGE VAN
KERKRENTMEESTERS
- 14 TERUGBLIK PASEN
- 15 VAN DE DIACONIE
- 15 VAN DE HANDWERKCLUB
- 16 VAN HET PASTORAAT
- 17 AGENDA
- 18-19 VIERINGEN

02



VAN DE REDACTIE



‘LUISTEREN’

Luisteren, luisteren en nog eens luisteren. Luisteren staat centraal in ons geloof. Naar de ander, naar God. Dat is niet gemakkelijk of vanzelfsprekend. Luisteren is een kunst. Niet iedereen kan het of doet het, maar kan het in ieder geval wel proberen. En dan is er ook nog eens het verschil tussen luisteren en horen. We horen elke dag talloze geluiden: het verkeer buiten, de vogels in de ochtend, gesprekken op straat. Horen is een automatische, passieve handeling. Onze oren vangen geluiden op zonder dat we er bewust bij stilstaan. Luisteren daarentegen is een actieve, bewuste keuze. Het vergt aandacht, inlevingsvermogen en een open hart. En hoe zit het eigenlijk met jouzelf, vraagt de lezer zich wellicht af. Welnu, niets menselijks is mij vreemd.

Door te luisteren geven we waardering aan iemands verhaal. Iemand voelt zich gehoord. Voor degene die zijn verhaal doet is het belangrijk dat hij of zij de gelegenheid krijgt om zijn of haar verhaal te doen. Het is van groot belang dat iemand echt aandacht heeft en geïnteresseerd is. Dat je het gevoel krijgt dat er echt geluisterd wordt. Dat stimuleert om te vertellen wat hij of zij kwijt wilt. Je kunt ook slecht luisteren of maar half horen. Daar hebben we in onze Nederlandse taal rake uitdrukkingen voor. Je kunt ‘luisteren met een half oor’ en ook kun je ‘Oost-Indisch doof’ zijn.

Luisteren in de kerk begint al op zondagmorgen tijdens de viering. Luisteren naar woorden van God. Wat heeft God ons te vertellen? Nemen we het mee? Doen we er ook iets mee? En zet het ons aan tot denken? In het pastoraat is luisteren misschien wel de meest noodzakelijke vaardigheid. Een ouderling of predikant die alleen maar hoort wat een gemeentelid zegt, mist de kans om echte steun en begeleiding te bieden. Echter met volle aandacht luisteren biedt troost, begrip en wijsheid. Dit luisteren gaat verder dan de woorden; het omvat ook het begrijpen van wat

er niet wordt gezegd, het lezen van lichaamstaal en het voelen van emoties. Echt luisteren in het pastoraat opent de deur naar spirituele groei.

Ons informatieblad. Inmiddels hebben we 22 interviews afgenomen. Ook daarbij is luisteren van cruciaal belang. Een interviewer die alleen maar hoort wat de geïnterviewde zegt, zal oppervlakkige antwoorden krijgen. Echter, een interviewer die echt luistert, zal dieper kunnen graven, zal de schakeringen in de woorden oppikken en in staat zijn om vervolgvragen te stellen die tot de kern van de zaak komen. Luisteren creëert een ruimte waarin de geïnterviewde zich gehoord en begrepen voelt, wat leidt tot een rijker gesprek.

In ons dagelijks leven hebben we allemaal de mogelijkheid om beter te luisteren naar de mensen om ons heen. Denk aan een gesprek met een vriend of vriendin, een collega of een familielid. Vaak zijn we geneigd om snel te reageren of onze eigen ervaringen te delen, zonder echt te horen wat die ander zegt. Wanneer we echter bewust kiezen om te luisteren, geven we de ander het gevoel dat hij of zij belangrijk is en gezien en gewaardeerd wordt. Dit versterkt onze omgang met de ander en bouwt vertrouwen en respect op.

Laten we onszelf uitdagen om niet alleen te horen, maar echt te luisteren. Laten we in onze gesprekken met anderen de tijd nemen om aandachtig en met een open hart te luisteren. Op die manier kunnen we elkaar beter begrijpen, ondersteunen en liefhebben, zoals Jezus ons heeft voorgeleefd.

Veel leesplezier met deze uitgave van ons informatieblad.

Hartelijke groet,
Ria Looijen

IN GESPREK MET...

'CORINNE VAN DRENTHE EN JANCO VAN DIJK'

Twee jong ogende mensen, aan wie je de bereikte middelbare leeftijd niet kunt aflezen. Enthousiast maar tegelijk ook ingetogen vertellen zij hun levensverhaal. Soms zo openhartig dat redigeren een hele klus werd. We ontmoetten twee mensen, die geheel verschillende levenspaden bewandelden, maar met dank aan alle geboden digitale noviteiten elkaar vonden. Ze vullen elkaar aan, ze corrigeren elkaar, ze geven elkaar alle ruimte en zo vloeien verhalen over koeien, konijnen, IT-projecten, bijzonder onderwijs aan verstandelijk en visueel beperkte kinderen, Logos en Tata Steel, Bach en klompenpaden uit in het Keilandfestival op Terschelling. Heel verrassend zijn hun beider levensloop, waarin ze de grote Christelijke kerken, Rooms en Protestants aan hun hart drukken. Sterker nog, soms rusten de vieringen in hun beider handen, wanneer de een het orgel bespeelt en de ander de viering leidt. Ze hebben al veel gepresteerd en ook veel doorgemaakt.

- Het is het verhaal van een onderwijzeres, die geen mappenjuf wilde worden. Het is het verhaal van een IT-er, die eigenlijk de koeien aan zijn hart drukt. Daarin zijn ze elkaar tot steun en houden van prachtige dingen, die het leven zo kunnen sieren. Ze verstaan de kunst van het genieten. Niet groots en imponerend, maar juist bescheiden, eenvoudig. Precies zoals ze zijn. Zo gaat u het verhaal lezen van twee mensen, die momenteel bescheiden hun heel verschillende werk verrichten in Doorn en in Zwijndrecht. Maar ze zijn aan elkaar verknocht. Zie je Corinne, zie je Janco. Belichaamde oecumene, bezielde liturgie en betrokkenheid in leven en werk.



Rob: Lieve mensen, we gaan met jou beginnen, Corinne. Eerst even gewoon wie je bent, waar je wieg heeft gestaan en wat je doet en dan stel ik straks de vraag ook aan Janco.

Corinne: Mijn wieg heeft gestaan in Heukelum. Daar ben ik opgegroeid. Ik wilde altijd juf worden. Toen ik vier was vroeg de juf een keer aan alle kinderen: 'Vertel eens wat willen je later worden?' Toen zei ik: 'Juf-frouw.' Mijn vriendin zei: 'Indiaan.' Toen dacht ik dat kun je niet worden. Later moesten we een beroepentest doen en daar kwam onderwijs uit. Toen ben ik met mijn beste vriendin, waar ik nog steeds vriendin mee ben, samen eerst naar de Havo geweest en toen gingen we samen naar de Pabo in Utrecht. Ik ben toen kleuterjuf geworden in Veenendaal, dat heb ik vijf jaar gedaan. Vervolgens naar Herwijnen overstapt en daar heb ik een jaar of 13 gewerkt als kleuterjuf. Op een gegeven moment ben ik IB, Interne Begeleiding, gaan doen en RT, Remedial Teaching. Toen vroegen ze bij de stichting LOGOS of ik niet IB-er wilde worden op twee scholen in Leerdam. Dat heb ik ook ongeveer een jaar of dertien gedaan.

Rob: Dertien jaar? Dus dertien jaar Herwijnen, dertien jaar Leerdam en vijf jaar Veenendaal?

Corinne: Ja, even denken, ik zit nu dertig jaar in het onderwijs. En ik werk nu bij Bartiméus in Doorn.

Rob: En dat doe je alweer?

Corinne: Een jaar.

Rob: Het is toch niet te begrijpen. Als ik dat dan optel dan moet jij de vijftig gepasseerd zijn?

Corinne: (*lachend*) Klopt.

Ria: Dat zou je niet zeggen. Absoluut niet.

Corinne: Ik ben net 51 geworden. Trouwens, ik werk nu met meervoudig verstandelijk en visueel beperkte kinderen. En dat is wel een heel ander vak.

Ria: Dat noem je dan meervoudig beperkte? En verder?

Corinne: Je komt pas bij Bartiméus als je visueel beperkt bent. Ze zijn sowieso allemaal visueel beperkt. En deze kinderen op de Bosschool zijn ook meervoudig verstandelijk en visueel beperkt.

Rob: Hun rugzakje zit nog wat voller, begrijp ik. Maar jij hebt het heel goed naar je zin?

Corinne: Enorm.

Rob: Het is nogal een verschil met je eerdere banen.

Corinne: Het is echt een verschil. Ik dacht: 'O, is dit nog onderwijs of is dit dagbesteding?' Het is een school, dus je geeft onderwijs maar op heel andere gebieden en totaal anders dan in het reguliere onderwijs.

Rob: Wat houdt jouw werk nu precies in?

Corinne: Ik wil uit kinderen halen wat erin zit. Je wilt de kinderen ontwikkelen. Je wilt ze uitdagen, begeleiden en helpen om in de maatschappij te kunnen functioneren. Dat deden we natuurlijk ook in het reguliere onderwijs. Eruit halen wat erin zit. Je hebt doelen en dat doel stel je hoog. Daar ga je aan werken, daar ga je aan trekken en je doet alles wat mogelijk is. Ik coach, begeleid leerkrachten om dat te doen. Ik werk niet met die kinderen.

Ria: Dat je IB-er bent geworden is dat omdat je wat anders wilde en niet meer voor de klas wilde staan?

Corinne: Nee, dat is zo gegroeid. De toenmalige directeur in Herwijnen, Henk Blokland, vroeg of ik de IB-opleiding wilde doen of RT-er wilde worden. Ik zei tegen hem dat ik geen mappenjuf wilde worden, want toen had je nog geen computer. Ik wilde gewoon voor die klas staan. Toen heb ik het ernaast gedaan. Toen vond ik dat je ook best veel kon bereiken want je gaat de verdieping in. Je bereikt via leerkrachten ook een hele klas.

Rob: Ik had je zo niet ingeschat, maar als je even doorvraagt dan is het toch wel zo dat jij, ondanks dat je een rustig mens bent, eruit wilt halen wat erin zit. Niet voor jezelf, maar voor het kind.

Corinne: Nu ben je als onderwijsdeskundige aan het aansturen. De directeur leidt de school en ik ben voor de inhoud.

Ria: Hoeveel leerlingen zitten er op de school bij jou?

Corinne: 55 leerlingen in totaal.

Ria: En dan heb je ook contact met ouders?

Corinne: Ja, en nu met heel veel disciplines. Maatschappelijk werk, enz. Je kunt het zo gek niet bedenken.

Rob: Zijn het ook kinderen overal uit het land vandaan?

Corinne: Ja.

Rob: En zijn die ook intern?

Corinne: Een stuk of zes zijn intern. De meeste komen gewoon met busjes. Sommige zitten meer dan een uur in een busje.

Rob: En dan ben je ook organist. Dat was je hobby natuurlijk?

Corinne: Ik ben naar de muziekschool in Asperen geweest. Mijn broer is anderhalf jaar ouder dan ik en ging eerst naar de muziekschool. Die ging voor zijn tweede jaar en ging blokfluit leren spelen. Ik heb ook de blokfluit gepakt en heb hem gewoon nagedaan. We gingen samen blokfluiten. Toen de muziekschool na twee jaar klaar was zei mijn vader: 'Wat vinden jullie van orgelspelen?' We hadden een meester in het dorp en die kon wel orgelles geven. Het was ook een beetje praktisch gezien. Wij hadden er samen wel zin in om te doen. Mijn broer is er op een gegeven moment mee gestopt. Op mijn twaalfde begeleidde ik al speciale bijeenkomsten op het orgel. Inmiddels is het alweer vijftienving jaar geleden, dat ik officieel organist geworden ben in Heukelum. Toen heb ik weer orgelles gekregen van Arno van Wijk in Zaltbommel.

Janco: Ik vind het wel heel bijzonder dat je als kind van twaalf een kerkorgel gaat bespelen. Het is meestal niet het meest aansprekende instrument. Corinne: Ik was wel altijd in de kerk te vinden.

Rob: Je ouders waren ook kerkelijk meelevend?

Corinne: Ja, in Heukelum.

Rob: Dat was natuurlijk een pré voor je. Hoe kom je dan in hemelsnaam in Vuren terecht?

Corinne: Ik ben een keer gevraagd.

Rob: Als invalster of zo?

Corinne: Volgens mij heeft Truus mij gebeld in 2011. Waarschijnlijk via Arend Sprong.

Rob: Het is ook echt jouw hobby geworden. Muziek, blokfluit spelen, orgelspelen. Zijn er nog meer hobby's? Tuinieren of sporten?

Corinne: Sporten niet. Ik vond en vind het nog steeds leuk om creatief bezig te zijn. Dat deed ik in mijn werk als kleuterjuf en dat doe ik nu op een andere manier.

Rob: En creatief? Bedoel je daarmee bloemstukken maken of tekenen of kleien of schilderen?

Corinne: Nee, ik naaide vroeger poppekleertjes, breien of zo. Ik maak geen kleding maar vermaak zo nu en dat wat. Meer het praktische.

Rob: We gaan nu naar Janco. Vertel eens waar jouw wieg heeft gestaan?

Janco: Ik ben hier in Schalkwijk geboren. Hier, waar wij nu wonen, een paar honderd meter vandaan. Aan de andere kant van de spoorwegovergang. Ik ben hier ook opgegroeid. Ik had altijd veel op met koeien.

Rob: Want je vader was ook een agrariër?

Janco: Nee, mijn vader werkte bij de Rabobank.

Rob: O, dat is even wat anders. Maar wat heb je dan met de koeien?

Janco: In het dorp had je toen nog veel meer koeienboeren als nu. Vroeger, toen ik een kind was en door het dorp fietste hoorde je met melktijd elke honderd meter wel een melkstal draaien. Ik had ook weinig sociale contacten en weinig vrienden en dan ga je wat anders zoeken om mee bezig te zijn. Ik vond koeien leuk, dus ik zat altijd bij de koeien.

Corinne: Maar je vader en moeder komen allebei van een boerenbedrijf.

Janco: Ja, pa en moe zijn allebei wel geboren op de boerderij. Dat melken was in eerste instantie bij een boer aan de overkant van de weg en later bij een oom, een paar kilometer verder.

Toen nog bij een andere boer. Dan ben je doorlopend bij de koeien. Daar had ik wel passie voor. Dus ik dacht in eerste instantie toen ik nog op school zat: 'Ik wil boer worden.' Totdat ik op school een keer door had dat pa geen bedrijf had en ze geen vermogen hadden. Zelf boer worden gaat dan niet lukken.

**Rob: Wat dan wel?**

Janco: Precies. Wat dan? Toen maakte ik een heel andere keuze. Ik kwam in aanraking met computers en dat vond ik eigenlijk ook wel leuk. Een heel ander ding natuurlijk. Toen heb ik nog een paar verkeerde schoolkeuzes gemaakt, maar ben wel gaan leren voor de IT. Op een gegeven moment kwam ik van school af en ben ook in de IT gaan werken. Eerst een IT-baan

in de financiële branche, een bank, een pensioenorganisatie. Ik was wel een beetje ambitieus. Telkens na een aantal jaren had ik wel weer zin in een nieuwe uitdaging. Dus na een jaar of wat ging ik elke keer weer verder kijken. Eerst in de financiële branche. Daarvoor ook een aantal jaren naar Duitsland geweest omdat ik een baan kreeg bij een Duitse bank. Toen kwam ik weer terug en kwam ik mijn eerste vrouw tegen. Wij hadden allebei wel passie voor beesten. Zij was veearts. Dus onze droom was om een huis en schuren en land te hebben om zelf wat beesten te kunnen houden. Ik werkte toen natuurlijk in de IT, dus de koeien melken had ik een beetje aan de kant gezet. In 2000 had je die millenni-umbug, die geen bug bleek te zijn, en stonden 6 van de 10 IT-ers op straat. En ik ook. En we hadden net een huis gekocht in Friesland wat we net konden betalen. Dat was niet makkelijk. Dus ik kon geen baan vinden en ben ik konijnen gaan mesten. Daar viel goed brood in te verdienen. Ja, ik had er wel veel. En ik deed dat als eerste op een diervriendelijke manier. Samen met de universiteit van Utrecht heb ik een ander systeem bedacht voor de konijnen.

Rob: IT-er, konijnenfokker. Wat een bijzondere carrière! Dat lukte natuurlijk met name door de contacten van je vrouw?

Janco: Ja.

Rob: En je zat weer in Friesland?

Janco: Ja, ik zat ik Friesland. Dat heb ik een jaar of zes/zeven gedaan. Toen ging mijn eerste huwelijk stuk. Toen was het eigenlijk geen optie meer om het bedrijf voort te zetten. Het was allemaal heel krap, er was echt geen geld over. We hadden best fors geïnvesteerd. Dat ging niet verder. Als je in een echtscheiding terecht komt gaat dat niet. Ik kon toen bij Pon gaan werken, de auto-importeur. Weer een IT-rol. Als je leven in puin ligt, want dat was wel aan de hand natuurlijk, dan is stabiliteit en een 40-urige baan met elke maand een vast inkomen wel een zorg minder.

Rob: Dan leer jij Corinne kennen?

Janco: Er zat nog wel een aantal jaren tussen voor ik Corinne leerde kennen. Dat was 2015.

Ria: Jij bent toen weer teruggegaan naar Schalkwijk.

Janco: Ja, ik kreeg toen een financiële meevaller. Dus was ik in staat een huis

te kopen. Ik ben wel een sociaal dier. Mijn sociale netwerk is heel belangrijk voor me en dat speelde zich voor 90% in Schalkwijk af.

Corinne: Toen had je wel vrienden, want je zei eerst dat je als kind geen sociale contacten of vrienden had.

Janco: Toen ik een jaar of twintig was of zo ben ik betrokken geraakt bij de KPI, Katholieke Plattelands Jongeren, hier. En dat was voor het eerst dat ik sociale contacten kreeg, dat ik vrienden had en dat het leuk werd met anderen.

Corinne: En dat is nog steeds zo.

Janco: Ja, met diezelfde vrienden-groep gaan we nog mee op vakantie.

Rob: Jullie leerden elkaar in 2015 kennen en in 2018 zijn jullie getrouwd.

Corinne: Ja, hier in Schalkwijk.

Janco: Voor de wet in Asperen, maar voor de kerk in Schalkwijk.

Corinne: Met de pastoor en de dominee samen. Ds. Gerbrand Molenaar uit Heukelum. Hij was dominee in Heukelum en ik ben nog steeds verbonden aan de kerk in Heukelum. In Heukelum speel ik nog steeds. En in Schalkwijk bij de katholieke kerk.

Rob: Jullie zijn dan in 2018 getrouwd en dan herneemt zich het leven hierzo. Hoelang wonen jullie in dit huis?

Janco: Tweeënhalf, drie jaar.

Rob: Nu heb jij, Janco geen koeien, maar je hebt daar wel een grote stal. Je kunt daar kippen en konijnen houden. Gaat dat ook gebeuren?

Janco: Ik denk het niet.

Rob: Maar je hebt er wel een schuur voor?

Janco: Ik heb wel de ruimte nu, maar ten eerste heeft Corinne helemaal niets met beesten.

Corinne: Maar toen jij ging melken bij Antoon op zaterdag ben ik iedere week geweest.

Janco: Dat klopt. Je hebt zelfs ook meegeholpen met het angstzweet in je handen.

Ria: Melk jij nog weleens?

Janco: Nee, de laatste tijd eigenlijk niet meer. Eigenlijk vind ik dat ook wel jammer, maar er zijn hier in de buurt geen vrienden meer die gewoon hulp nodig hebben. Antoon, dat is een van mijn vrienden, had hulp nodig maar die is gestopt met zijn koeien. Die heeft zijn koeien weggedaan. Er zijn nog wel een paar vrienden van

mij hier in de buurt die hebben wel koeien maar die hebben robots en kinderen in meewerkende leeftijd. Er is eigenlijk geen vraag meer.

Rob: Wat doe je op dit moment?

Janco: Ik ben nog IT-er geweest bij Tata Steel en nu zit ik al weer twee jaar bij een producent toeleverancier van de tuinbouw in Zwijndrecht. Dus potgrond, traytjes, potjes, meststoffen.



Rob: Wat doen jullie samen? Hebben jullie nog gezamenlijke bezigheden?

Janco: We wandelen best veel samen.

Corinne: We lopen dan de klompenpaden.

Janco: Wij hebben er een hekel aan om eerst met de auto een eind weg te gaan om te gaan wandelen. We lopen dus best vaak hier gewoon in de buurt.

Rob: Dus het Pieterpad en zo is aan jullie niet besteed?

Janco: Nee, we hebben het nooit gedaan en het staat voorlopig niet op ons verlanglijstje.

Rob: Maar wat staat er wel op?

Janco: Verlanglijstjes hebben we zat, maar dan gaat het meer over reizen.

Rob: Vertel, waar gaan we heen?

Janco: Van de zomer gaan we naar Hongarije.

Corinne: Met de trein.

Ria: Jullie hebben dat toch meer gedaan?

Corinne: Met onze huwelijksreis zijn we met de trein naar Kroatië gegaan.

Janco: Wij houden wel van reizen en bezoeken vaak de steden. Dat vinden we leuk. Voor mijn werk moet ik nog weleens vliegen, maar wij proberen als het effe kan niet te vliegen. Ik zal niet zeggen dat we dat nooit meer gaan doen maar als we het kunnen voorkomen doen we dat.

Ria: Dan zie je het landschap aan je voorbijgaan.

Corinne: Echt leuk. We zijn met de nachttrein naar Berlijn geweest en

dat was ook een belevenis. Als je bijvoorbeeld van Bazel naar Milaan gaat met de trein ga je echt mooi langs die meren, onder andere het meer van Lugano en dat is prachtig.

Janco: Van de zomer hebben wij eerst een hogesnelheidstrein naar Berlijn en vanaf Berlijn een slaaptrein naar Boedapest.

Rob: Corinne, jij bent onverdacht Protestant en Janco, jij bent enthousiast Rooms Katholiek. Dat herinner ik mij ook nog van het eerste gesprek. Als ik het speels mag zeggen je bent echt een Roomse jongen, maar tegelijkertijd heb je er geen enkel probleem mee om met haar naar de Protestantse kerkdiensten te gaan. Daar stel jij je ook voor open. Dat is de echte oecumene. Het gaat er ook niet om dat een Protestant of een Rooms katholiek zijn of haar geloof prijs gaat geven omwille van de partner. Dat hoeft ook niet. Blijf gewoon bij je geloof waar je bent grootgebracht. Daar heb je bepaalde affiniteit mee en moet je niet loslaten. Daar slagen jullie ook goed in en ik denk dat dat ook wederzijds is. Jij leeft hier nog steeds mee met de parochie?

Janco: Ja, ik heb hier meerdere rollen en best wel stevige rollen. Ik ben hier penningmeester en lid van de parochieraad.

Rob: Hebben jullie nog een pastoor of moet je die delen met half Nederland?

Janco: We hebben wel een pastoor met twee parochies samen. Dat zijn 17 dorpjes en we hebben een pastoraal team dat bestaat uit 5 personen.

Ria: Corinne, maar jij bent protestant gebleven?

Corinne: Ja.

Janco: We proberen wel op wat wij het eiland van Schalkwijk noemen, dat is Schalkwijk en Tull in 't Waal, samen te werken, protestanten en katholieken. En dat betekent onder andere dat we in de Goede Week een aantal vesperdiensten hebben. Vaak speelt Corinne en ga ik voor.

Rob: Wat leuk! Je leidt de viering.

Janco: Inderdaad, ik leid de viering.

Rob: Wat vind jij extra aansprekend in zo'n Rooms Katholieke viering in vergelijking tot een Protestantse viering?

Janco: Toch wel de rituelen.

Rob: Het is wel een beetje saai in die Protestantse kerk?

Janco: Nou, van allebei de kanten kan ik een aantal dingen bijzonder waarderen. Je zei daar straks wel van je bent een echte roomse jongen. Maar bij de protestanten kan ik wel heel erg waarderen dat er meer aandacht is voor het Woord. Ik ben iemand die graag af en toe eens een schop onder zijn kont krijgt. Hé Van Dijk denk daar eens even over na, dat kan effe wel wat beter.

Corinne: Er zit meer diepgang in. Toch?

Janco: Ja. Wat zie je de afgelopen vijf jaar een beetje gebeuren is dat gelukkig de protestanten wat meer naar de katholieken toe trekken en andersom. Je ziet echt dat het dichterbij elkaar komt. Bij de protestanten komt iets meer aandacht voor rituelen.

Rob: Precies. Dat geldt bijvoorbeeld voor de paasweek.

Janco: Zo zijn er nog wel een paar dingen. Bij de katholieken zie je dat er in de nascholingen, in de trainingen, in de priesteropleiding steeds meer aandacht is voor een goeie preek. Soms zelfs gewoon een stukje bijbel-exegese

Rob: Zijn er liederen, Corinne die jij heel graag zingt of speelt. Wat is jouw lievelingslied?

Corinne: Nee.

Janco: Ik heb er één en eigenlijk binnen de katholieke kerk is het wat twijfelachtig of je dat überhaupt wel zingen mag. Dat is er een van Huub Oosterhuis. 'Ken je mij?' Dat is er één waar ik heel veel van hou. Je maakt ook zelf een ontwikkeling door en het kan zomaar zijn dat ik over een aantal jaren weer een ander lied mooi vind. Ik plaag Corinne er weleens mee, maar er zit wel een kern van waarheid in, maar ik houd niet van het hele bombastische kerkorgel. Ik ben meer van klein, dienend, klein houden en ingetogen zingen. Ik hou ook heel erg van de Taizé-achtige sfeer, waarin je door de herhaling, herhaling, herhaling bijna in trans zingt/komt. Corinne niet, daarin verschillen we echt.

Ria: Als alles duister is ontsteekt dan een lichtend vuur, dat nooit meer dooft...?

Corinne: Daar hou ik wel van, maar niet van de opwekkingsliederen die alsmaar herhaald worden. Als een gewone viering helemaal rond is en dat de liederen bij elkaar passen en de sfeer goed is. En die rituelen vind ik ook ontzettend mooi. Dat vond ik

mooi in de katholieke kerk.

Janco: Ik had het niet verwacht maar tijdens de Corona toen we natuurlijk niet naar de kerk konden merkte ik aan mezelf dat ik de gemeenschap miste, maar ook de rituelen.

Ria: Daarmee bedoel je iedere zondag brood en wijn?

Janco: Ja, de eucharistieviering. Jezus zei: 'Blijf dit doen om mij te gedenken.' Dat is bij de katholieken heel belangrijk en daarom zijn we gewend om dat elke week te doen. Alleen lukt dat niet elke week meer omdat we niet genoeg priesters hebben.



Rob: Wat is het laatste boek wat jullie gelezen hebben en waar je met plezier aan terugdenkt?

Janco: Dan kom ik niet op een boek terecht wat ik van kaft tot kaft gelezen heb maar wel een boek waar ik stukjes uit gelezen heb: De Nag Hammadi geschriften. Dat wordt ook wel het vijfde evangelie genoemd. Maria Magdalena. Wij komen zeer regelmatig in het Catharijneconvent en daar was twee jaar geleden de expositie Maria Magdalena en daar las ik op een gegeven moment dat er een aantal geschriften zijn gevonden in Egypte onder een steen. En dat leest als een evangeliëgeschrift. Er ontbreken natuurlijk delen uit. Ik lees heel veel kranten, maar boeken niet.

Rob: Leuk dat je daarmee komt. Corinne, heb jij bepaalde literatuur?

Corinne: Nou, ik mag natuurlijk studieboeken lezen voor mijn werk om erin te komen. Ik heb wel wat gelezen maar de titels weet ik niet meer.

Rob: Televisieprogramma's? Kijken jullie nog weleens televisie? Zijn er programma's die jullie niet willen missen?

Janco: Er is niets waar we voor thuis blijven.

Corinne: Het journaal kijken we altijd terug.

Janco: Het is heel vaak 's avonds laat dat we naar het achtuurjournaal kijken.

Corinne: 's Avonds gaan we wandelen

en lopen we helemaal rond Schalkwijk. Dat is elf kilometer lopen. Dat doen we vaak.

Janco: En dan kom je thuis en dan is het vaak het journaal van acht uur terugkijken. We kijken ook nog weleens naar die trage detectives. Er gebeurt in anderhalf uur in een Engelse detective evenveel als in een Amerikaanse detective van tien minuten.

Rob: En favoriete muziek?

Corinne: Ik vind de Matheus Passion heel mooi. Die kan ik wel dag in dag uit draaien. En nu die katholieke missen, de mis van De Haan bijvoorbeeld heb ik goed beluisterd zodat ik die goed kan spelen, want dat is in het Latijn. En wat ik ook leuk vind is dat Arno van Wijk, van wie ik les heb gehad, concerten geeft en dan ga ik met hem mee om te registreren.

Janco: Mijn muziek hangt heel erg van mijn stemming af. Maar ik hou ook wel van wat stevige muziek, zoals Chef Special, De Dijk.

Rob: Zijn er ook dingen waarvan jullie vinden dat we die niet aan de orde hebben gesteld?

Corinne: Wat wel leuk om te vertellen is dat in de Petrus allerlei festivals staan. En daar staat Keiland in als een optie. Daar gaan we samen al jaren naar toe.

Janco: Het is een heel klein festivalletje van een week op Terschelling elk jaar. Zo klein dat er maar tweehonderd bezoekers zijn. Dus die leer je ook kennen die week. Je vormt een soort van gemeenschap in die week. De sleutelwoorden zijn: Kamperen, kerk en kunst.

Corinne knikt instemmend. Ze zien er nu alweer naar uit. Keiland.

Tot slot:

Ik, Rob Visser, lees op de site, dat Keiland betekent: 'zeven dagen lang een mix van kunstzinnige workshops, oecumenische gebedsvieringen, elkaar ontmoeten en genieten van het eiland.' Na dit gesprek, zo stellen Ria en ik vast, is dit festival geheel op hun lijf geschreven.

Ria en Rob

IN MEMORIAM FRANS DE KOCK

Op 19 maart jl. overleed Frans de Kock in de leeftijd van 82 jaar. Frans woonde met zijn Ank aan de Meidoornlaan 8 in Vuren. De afscheidsdienst vond plaats in de Thaborkerk op woensdag 27 maart, waarna hij in familiekring is gecremeerd te Beesd. Frans was een zeer gewaardeerd gemeentelid, die gedurende bijna zijn hele leven zich nauw verbonden wist met de kerkelijke gemeente rond de Thaborkerk en daaraan zijn beste kracht heeft gegeven.

Frans leerde ik kennen in zijn hoedanigheid van kerkrentmeester. Hij verstond de kunst om met weinig woorden duidelijk aan te geven wat hij van mening was. Soms moest je dan even slikken, want zijn beknopte reacties waren vaak ontdaan van nuances. Maar helder was het wel en dat moet met nadruk gezegd: hij was wars van roddel. Hij zei, waarop het stond en ging weer over tot de orde van de dag. Het was een door en door betrouwbare kerel, van wie je wist wat je aan hem had. Geen gesmoes of gebabbel, maar recht voor de raap. Daarmee maak je niet altijd vrienden, maar ook daarom bekommerde hij zich niet. Wat gedaan en gezegd moest worden, wel dat was aan de orde en niets anders.

Een man dus van weinig woorden, maar absoluut nergens te beroerd voor. Onvermoeibaar en zeer getrouw. Ik herinner me zeer goed hoe hij de enorme steenwoestijn rond de kerk zo ongeveer op handen en voeten rondkroop op zoek naar onkruid. En vaak in de brandende zon. Ik sprak daarover mijn bewondering uit. Frans keek je dan gewoon aan en mompelde zoiets als 'moet gebeuren'. Ik vond het leuk om daarvan stiekem een fotootje te maken en een verhaaltje te schrijven in het kerkblad over de kabouterpjes, die in de beleving van gemeenteleden blijkbaar dit zware werk verrichten. Frans zei niets, maar gelukkig hoorde ik van Ank, dat hij het wel kon waarden. Maar hij sprak zich daarover niet uit. Dat deed hij slechts zelden. Maar als je je verdiepte in

hem dan gingen de luikjes wel open.

Frans kende het leven. Als man, die zijn brood op en langs de weg verdiende, behoefde je hem niets wijs te maken. Hij kon relativeren en de zaken op waarde schatten. Veel 'verknoerste' hij van binnen. Schitterend hoe hij reageerde op de inspanningen van Sieb en mij om zijn Ank te decoreren. Gelukkig heeft hij ook genoten van het leven. Meerdere reizen naar Canada, zijn kinderen, maar vooral zijn beide kleinzoons. Toen had hij de tijd als pensionado die hij ten tijde van zijn eigen opgroeiende kinderen niet genoeg had. Hij heeft bij Frank en Stefan zijn 'schade' ingehaald. Daarvan werd door hen dan ook tijdens de gedachtenisviering terecht gewag gemaakt. Waardevolle woorden werden er ook gesproken door zijn jongste broer. In de weken voor zijn sterven zijn mooie dingen gebeurd, die Frans en Ank enorm goed gedaan hebben. Zo maakte zijn sterfbed op allen, door wie hij in liefde werd omringd een onuitwisbare indruk. Ook in die laatste fase bleef Frans de man, die wij kenden. En soms moest je daar ook om lachen. Kenmerkend voor hem was zijn reactie op mijn opmerking, dat hij gecremeerd wilde worden. 'Ach Visser,' zei hij 'ik heb het al genoeg koud gehad in mijn leven, dus een beetje warmte kan geen kwaad.' Dat typeerde de man, die ons allen leerde hoe je spaarzaam met woorden kunt omgaan en met weinig woorden toch veel kunt zeggen.

Hij laat in onze gemeente een grote leegte achter en zeer zeker in het leven van zijn Ank, die nu haar steun en toeverlaat kan vinden in Henk, Artje, Annette en Erik met hun beide zoons. Er is geen Frans meer die even voor Ank naar de tuin gaat, de schuur in duikt of bloemen verzorgt. Wij wensen Ank toe, dat zij in gezin, maar bovenal in de gemeente toch weer een stukje steun en geborgenheid zal vinden. Frans kan voor haar niemand vervangen, maar de wetenschap, dat hij in Christus een bewaard mens is mag haar en ons allen tot troost zijn.

Rob Visser

IN MEMORIAM ELIZABETH VAN DER VLIES-VAN GARDEREN

*Je moeder blijft je moeder
zo eigen en vertrouwd.*

*Je wilt haar niet graag missen,
omdat je van haar houdt.*

*Maar eens dan komt de dag
dat je haar moet laten gaan.*

*Je verstand zegt dat het goed is,
maar in je ogen blinkt een traan...*

Op 12 maart 2024 is overleden in de leeftijd van 95 jaar mevrouw Elizabeth van der Vlies-van Garderen, Bep zoals wij haar kennen. Na vele jaren in Vuren te hebben gewoond is zij verhuisd naar Avondlicht in Herwijnen, een moeilijke stap voor haar. In haar tijd in Avondlicht nam zij deel aan onze kerst- en paasvieringen, waarvan zij genoot. Op 18 maart jl. hebben haar kinderen, klein- en achterkleinkinderen in besloten kring afscheid van haar genomen. Wij wensen hen veel kracht en sterkte toe.

Ank de Kock, ouderling

VAN DE KERKENRAAD

Afscheid ambtsdragers

In de dienst van zondag 8 september 2024 zal afscheid worden genomen van diaken Anjo van Dalen en ouderling-kerkrentmeester Pleun Tromp. Voorganger is dan Rob Visser. Alhoewel afscheid nemen niet echt leuk is zal het toch een feestelijke dienst worden met muziek van Philippine Hugen (viool) en Elena Manevska (piano). Daartegenover staat dat we heel dankbaar zijn dat Anjo en Pleun zoveel jaren op respectievelijk diaconaal en kerkrentmeesterlijk vlak zich ingezet hebben voor de Thaborkerk. Anjo sinds 2014 en Pleun sinds 1998.

Mededelingen kerkdiensten

In de laatste kerkenraadsvergadering is het besluit genomen de mededelingen aan het begin van de viering door de ouderling van dienst in te korten. Dat heeft mede te maken met het feit dat voor de viering op de beamer de medewerkers aan de dienst staan. De activiteiten van die week verschijnen aan het eind van de viering op het scherm. Bovendien mailt de kerkenraad wekelijks een nieuwsbrief met daarin onder andere vermeld wat er die week op de agenda staat en ander belangrijk nieuws. Ontvangt u de nieuwsbrief nog niet en wilt u die per mail ontvangen dan kunt u het aanvragen bij Ank de Kock. En heeft u geen mailadres dan kunt u de nieuwsbrief op papier bezorgd krijgen.

Thaborkerk open

Iedere dinsdagmorgen is de Thaborkerk open van 10.00 uur tot 12.00 uur voor het zoeken naar stilte, voor het aansteken van een kaarsje, voor een kopje koffie/thee of voor een praatje. Deze inloop is voor iedereen, ook voor mensen die geen lid van de kerk zijn. Dit seizoen gaat het door tot en met begin juli. Dinsdag 2 juli is de laatste keer 'Open Kerk' voor de vakantie. Na de vakantie is het dinsdag 13 augustus weer 'Open Kerk' van 10.00 uur tot 12.00 uur.

Koninklijke onderscheidingen

Onlangs zijn twee van onze gemeenteleden koninklijk onderscheiden. Op vrijdag 27 april 2024 kregen negentien inwoners van de gemeente West Betuwe in Est een lintje waaronder ons gemeentelid John van Nieuwaal. John ontving uit handen van burgemeester Servaas Stoop het lintje en werd benoemd tot 'Lid in de Orde van Oranje-Nassau' vanwege zijn verdiensten voor de samenleving. Jap Tuiten werd maandag 27 mei 2024 verrast tijdens een vrijwilligersbijeenkomst van Wittenbergzorg in Haaften. Ook Jap kreeg uit handen van de burgemeester een koninklijke onderscheiding en werd ook benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau vanwege haar verdiensten voor de samenleving. Voor beide kwam deze onderscheiding als een volslagen verrassing. Zowel Jap als John hebben de onderscheiding mede ontvangen voor hun inzet in onze Thaborkerk en het vele werk dat zij verzet hebben. Daarnaast hebben beide zich ook op allerlei ander terrein ingezet voor de samenleving.

John ging als jongere mee met het jaarlijkse jeugdkerkkamp. Later (1993-1998) ging dat naadloos over in medeorganisator en begeleider van het jeugdkerkkamp. Vanaf zijn twintigste heeft hij zich belangeloos ingezet voor de rommelmarkt en de boekenmarkt in het bijzonder totdat de rommelmarkt in 2020 ophield te bestaan. Bovendien organiseerde John vaak een engelenkoortje van De Halte dat acte de préséance gaf tijdens verschillende kerstmarkten. Vaste medewerkster van de rommelmarkt vanaf het begin was Jap Tuiten als coördinator van het onderdeel bloemstukjes op de rommelmarkt. Jap had de leiding en regelde alles rondom de bloemstukjes. Dat geldt ook voor de jaarlijkse kerstmarkt. Een van de belangrijkste onderdelen van de kerstmarkt is

de verkoop van kerststukjes die heel professioneel zijn gemaakt onder andere onder leiding van Jap Tuiten. En met het maken van de bloemstukjes en de kerststukken komt bovenal de creativiteit naar boven.

John en Jap ontvingen de bloemen uit de zondagse viering. Wij zijn trots op vrijwilligers als Jap en John en feliciteren hen ook via deze uitgave van Het Klokje van harte met deze bijzondere waardering.

Ria Looijen, preses



09
•
•
•

Livestream en kerkomroep

Veel kijkers (ook geen gemeenteleden) volgen de vieringen via YouTube of luisteren via kerkomroep. Ongeveer een minuut of tien voor aanvang zijn we in de lucht.

De verkorte link voor het volgen van de YouTube is bit.ly/thaborkerkvuren en meeluisteren kan via www.kerkomroep.nl. De kerkdiensten worden altijd gestreamd.



GEMEENTE- ACTIVITEITEN

Bezoekers die de laatste maand in de bijzaal zijn geweest hebben ongetwijfeld gezien dat het kringloopwinkeltje steeds meer vorm krijgt. Aan de ene kant van de zaal staan kasten met tweedehands artikelen, achterin een kast met tweedehands boeken en in de ander hoek de kleding. De kleding weliswaar nog achter schotten. Natuurlijk kunnen we niet heel de bijzaal vol zetten met spullen, omdat het ook een ruimte blijft waar verjaardagen worden gehouden, aan tafel, paasontbijt, soepen en avonden van vorming en toerusting zijn en de ruimte gehuurd wordt.

Mazzeltje

De organiserende commissie, bestaande uit Arina, Tineke, Truus en Ria heeft gemeentelieden en belangstellenden opgeroepen namen in te zenden voor het kringloopwinkeltje. Achttien personen hebben 51 namen aangedragen. Het viel niet mee voor de commissie want er zijn echt veel originele suggesties gedaan. De commissieleden hebben er zelfs een nachtje over moeten slapen. Uiteindelijk de volgende dag waren zij het met elkaar eens dat de gekozen naam het meest passend is bij het winkeltje waar we goede en als nieuw 'tweedehands' artikelen gaan verkopen. Zij zijn ervan overtuigd dat de gekozen naam in overeenstemming zal zijn met niet alleen de verkoop van spullen maar ook een uitnodigende plek zal zijn voor onze dorpsgenoten en andere

belangstellenden. Want dat is wat we graag willen. De naam van het winkeltje is Mazzeltje geworden en ingezonden door Teuni de Kock. Voor deze naam is gekozen omdat mazzel in het Hebreeuws geluk betekent. Via het Jiddisch betekent Mazzeltje meevaller en is als leenwoord in het Nederlands terecht gekomen. Aan het eind van de viering met Pinksteren is deze naam bekend gemaakt door Truus Mos en is een mooi boeket bloemen overhandigd aan Teuni, de bedenker van de naam van het kringloopwinkeltje.

De officiële opening zal met de startzondag op 22 september zijn, maar iedereen is nu al welkom om te zien of er iets tussen staat waar je blij van wordt. Als men iets wilt kopen neem dan contact op met een van onderstaande contactpersonen.

Het Mazzeltje team,

Tineke Hagenaar	06-19011107
Arina van Leersum	06-51075596
Truus Mos	06-17374865
Ria Looijen	06-22449008

Ria Looijen, preses

10
•
•
•



RommelRoute op zaterdag 31 augustus

Zaterdag 31 augustus is weer de RommelRoute in ons dorp. Iedereen in Vuren kan op deze dag van 9.00 tot 15.00 uur vanaf eigen terrein spullen verkopen. Dit jaar wordt dit evenement voor derde keer gehouden in Vuren. Als Thaborkerk willen wij er ook nu weer aan meedoen. Sowieso zullen wij de kerkdeuren openzetten en kunnen bezoekers onze kerk bekijken en als daar behoefte aan is een kaarsje aansteken. Tevens kan men koffie, thee en/of limonade met wat lekkers bij ons gebruiken. Bovendien is het Mazzeltje in de bijzaal ook open.

Voor de RommelRoute zetten we op het kerkplein weer een aantal tafels en willen allerlei artikelen verkopen zoals op onze vroegere rommelmarkt maar dan kleinschalig. Daarvoor hebben wij u nodig. Heeft u thuis mooie kleine artikelen wat nog bruikbaar is (geen meubilair e.d.) die u wilt schenken aan de kerk dan kunt u dat in de kerk inleveren. Graag goed verpakt in een doos. Inleveren kan in de week van 25 augustus tot en met 30 augustus 2024 voorafgaande aan de RommelRoute. Behalve op de zondagmorgen zijn we altijd aanwezig op dinsdagmorgen van 10.00 tot 12.00 uur en woensdagmiddag van 14.00 tot 16.00 uur. Bovendien kunnen ook artikelen vrijdagmiddag 30 augustus van 13.00 uur tot 18.00 uur gebracht worden.

Als u het ook leuk vindt om op zaterdag 31 augustus mee te helpen, koffie en thee te zetten, rond te leiden in de kerk of op het plein te verkopen dan horen we dat graag van u. Truus, Ank en Ria houden zich bezig met de organisatie.

Via de wekelijkse nieuwsbrief zullen we de RommelRoute regelmatig onder de aandacht brengen.

De startzondag

Ook om alvast te noteren is zondag 22 september 2024. We hebben besloten dit jaar niet op zaterdag een activiteit te organiseren. Zondagmorgen begint om 10 uur de viering. Vervolgens drinken we koffie met een lekker stukje gebak. We zullen daarna een leuke activiteit doen en afsluiten met een 'speciale' lunch maar dat houden we nog even als een verrassing. Bovendien zal met startzondag ons kringloopwinkeltje 'Mazzeltje' officieel geopend worden. Natuurlijk is iedereen van harte welkom maar ook om daarna aan de activiteit en de lunch mee te doen. Ons advies: Hou 22 september 's morgens en rond het middaguur vrij.

Boeken- en kledingmarkt in oktober

De jaarlijkse boeken- en kledingmarkt zal dit jaar van woensdag 9 tot en met zaterdag 12 oktober worden gehouden. Te zijner tijd is het volgende informatieblad alweer verschenen en zullen we daar uitvoeriger op in gaan en bovendien via de nieuwsbrief de gemeenteleden op de hoogte houden.

Ria Looijen, preses



VORMING EN TOERUSTING 2023 - 2024

'Aan tafel'

We hebben een succesvol seizoen 2023/2024 achter de rug. De laatste keer, dinsdag 28 mei, waren we met zestien deelnemers. De maaltijd was weer klaargemaakt door Wilma Looijen en de avond werd geleid door Truus Mos. Er was veel lof van de deelnemers voor de verrukkelijke maaltijd en de verdere invulling van het samenzijn. Ieder mocht een foto uitzoeken en aangeven waarom hij of zij zich daarin herkende.

De volgende 'Aan tafel'-bijeenkomst is dinsdag 24 september 2024 in de bijzaal van de Thaborkerk. Wij gaan dan 'Als nieuw!' na de vakantieperiode weer 'Aan tafel'. Dit in navolging van het jaarthema 2024/2025 van de PKN 'Als nieuw! Leven in het licht van Gods Koninkrijk.' We gaan op dezelfde voet verder. Never change a winning

team; blijf altijd bij het beproefde recept/systeem. En dat gaan we dan ook doen. De maaltijd is elke keer verrassend anders maar ook het onderwerp van de gesprekken is gevarieerd.

We starten om 18.00 uur tot ongeveer 20.00 uur in de bijzaal, waar u vanaf 17.30 uur hartelijk welkom bent. Graag wel voor deelname opgeven bij: Truus Mos of Ria Looijen.

Mijn dank gaat uit naar Wilma en Truus die de bijeenkomsten van het afgelopen seizoen geweldig hebben verzorgd.

Ria Looijen, preses

Sing-In

'Ga zingend mee' is het thema van de Sing-In die we op zondag 25 augustus zullen houden en dat aansluit bij het jaarthema 'Ga mee' van de Protestantse kerk.

Kom en ga mee om met elkaar zingend te getuigen van geloof, hoop en liefde.

De muziek wordt verzorgd door Erik Versteeg. De presentatie is in handen van ondergetekende.

Aanvankelijk zou deze Sing-In zondag 14 april worden gehouden. In verband met ziekte (rugklachten) van Erik hebben we die keer de Sing-In moeten annuleren. Vandaar

nu de keus voor zondag 25 augustus.

De kerk is om 19.00 uur open en we gaan om 19.30 uur zingen.

Ook deze keer een gevarieerd repertoire van liederen die getuigen van geloof, hoop en liefde.

Ik zie uit naar uw komst!

Truus Mos

Leesclub op woensdag 26 juni 2024

Op deze datum komen we om 20.00 uur bij elkaar. U bent van harte welkom in de consistorie van de kerk. We lezen 'Ga als een rivier' van Shelley Read.

Samenvatting

Colorado, 1948. Op een koele herfstochtend loopt de zeventienjarige Victoria Nash naar haar dorp met een gammele wagen vol perziken uit het late seizoen. Als ze een kruispunt nadert, vraagt een jongeman haar de weg. Ze kan hem negeren en snel doorlopen. Maar dat doet ze niet. Net zoals een enkele regenbui de oevers van een rivier kan uithollen en haar loop kan veranderen, zo zal de toevallige ontmoeting Victoria's wereld op zijn kop zetten en uitwissen wie ze daarvoor was. Binnenkort zal ze gedwongen zijn om diep de natuur in te vluchten en haar leven – en haar kostbaarste bezit – achter zich te laten. Ga als een rivier is een prachtige coming-of-ageroman over een clandestiene liefde en over verlies, familie, liefde en het vinden van een thuis. Voor de lezers van 'Daar waar de rivierkreeften zingen'.

Aty de Groot



VAN HET COLLEGE VAN KERKRENTMEESTERS

Afscheid Pleun Tromp

De vergadering van het college van kerkrentmeesters op woensdag 17 april 2024 werd voor de laatste keer voorgezeten door Pleun Tromp. Pleun stopt als ouderling-kerkrentmeester en tevens als voorzitter van het college van kerkrentmeesters. Sinds 1998 zit hij als ouderling-kerkrentmeester in de kerkenraad en is er even tussen uit geweest van 2010-2012. Alle jaren dat ik met hem in het college van kerkrentmeesters zat was Pleun de voorzitter en de man van het onderhoud, het aanspreekpunt.

Vele jaren heeft hij zich daarvoor ingezet en voor de Thaborkerk in het algemeen. Wij zijn hem daarvoor heel dankbaar. Er zijn pittige jaren bij geweest. Denk onder andere aan de grote renovatie van 2000. Pleun zat toentertijd ook in de bouwcommissie. Voor hem zelf is dat de mooiste periode geweest, zoals hij weleens opmerkt. Ik weet nog wel dat we soms na twaalfen pas naar huis gingen na een vergadering. Altijd na een vergadering drinken we nog wat met elkaar. Meestal een verademing na soms pittig vergaderen. Officieel wordt er afscheid van Pleun genomen in de kerkdienst van zondag 8 september. André van Duin is nu voorzitter van het college van kerkrentmeesters, Maarten Wilschut is secretaris, Adrie Hagenaar is lid van het college en ondergetekende penningmeester. Het is een goed stel bij elkaar dat van wanten weet. Er wordt doorgepakt en constructief vergadert. Ik denk dat Pleun het allemaal nog gaat missen. Wij, maar zeker ook ik, gaan deze markante man in ieder geval ongetwijfeld missen in ons college van kerkrentmeesters.

Jaarrekening 2023 College van Kerkrentmeesters

De kerkenraad heeft op maandag 13 mei 2024 de jaarrekening 2023 van het college van kerkrentmeesters besproken en goedgekeurd. De kascontrolecommissie controleert 24 juni de administratie en jaarrekening 2023 zorgvuldig.

Daarna wordt de jaarrekening definitief ter beoordeling opgestuurd naar het Classicale College voor de Behandeling van Beheerszaken van Gelderland.

Te zijner tijd wanneer de goedkeuring van de CCBB binnen is kan men de jaarrekening 2023 in hoofdlijnen ook op internet te vinden en wel via de link www.kerkvuren.nl/anbi-kerkrentmeester.

De gehele jaarrekening met bijbehorende stukken ligt voor gemeenteleden vanaf 1 juli 2024 ter inzage bij mij. Als u de stukken wilt inzien kunt u met mij contact opnemen (0183-632758 of 06-22449008) en kan er een afspraak worden gemaakt.

Ria Looijen, kerkrentmeester

TUSSENSTAND KERKBALANS 2024

De stand zoals deze was op 27 mei 2024:

Toegezegd voor 2024	€ 44.040,-
Reeds betaald	€ 30.802,50
Nog te ontvangen	€ 13.237,50

Buiten de collecten om ontvangen

Giften t.b.v. het kerkrentmeesterlijk beheer:

Via Janie Tromp (PT)	€ 20,00
Via Ank de Kock (KR)	€ 10,00
Via Janie Tromp (PT)	€ 10,00
Via Ank de Kock (KR)	€ 15,00
Via Rabobankrekening	€ 50,00

Opbrengst actie:

Verjaardagsfonds okt. 2023 t/m maart 2024	€ 552,20
--	----------

Alle gevers en doeners hartelijk dank!

Verantwoording collecten kerkrentmeesterlijk beheer:

17 maart 2024 Pastoraat en kerk	€ 126,07
24 maart 2024 Pastoraat en kerk	€ 116,22
28 maart 2024 Pastoraat en kerk	€ 64,00
31 maart 2024 Pastoraat en kerk	€ 128,19
7 april 2024 Pastoraat en kerk	€ 100,32
14 april 2024 Pastoraat en kerk	€ 89,27
21 april 2024 Pastoraat en kerk	€ 127,20
28 april 2024 Pastoraat en kerk	€ 102,49
5 mei 2024 Pastoraat en kerk	€ 140,31
9 mei 2024 Pastoraat en kerk	€ 61,92
12 mei 2024 Pastoraat en kerk	€ 116,43
19 mei 2024 Quotumcollecte	€ 132,27
26 mei 2024 Pastoraat en kerk	€ 156,96
Binnengekomen giften t.b.v. collecten van 11.03.2024 t/m 27.05.2024 van kijkers en luisteraars via YouTube en kerkomroep	€ 210,00

TERUGBLIK OP PASEN 2024

Hoewel Pasen alweer een tijdje achter ons ligt, willen we toch nog even terugblikken op de mooie en inspirerende paastijd die we samen hebben ervaren. Het was een vreugdevolle tijd met tal van bijzondere activiteiten. De seniorenpaasviering bracht behalve gezelligheid ook verbondenheid. Bovendien werden we echt verwend met een heerlijke paasmaaltijd door Tineke, Els, Conny, Pieta, Corrie, Corina en Arina.

Het paasontbijt kende een mooie opkomst en een heerlijke sfeer zo vroeg in de ochtend. Twee hele vroege vogels (06.30 uur!) waren José Ekelmans en Jan van Dalen om de broodje af te bakken voordat de overige 'ontbijters' kwamen. Wat later kwamen Riet van de Giessen en Jenneke Klein Geltink om verdere voorbereidingen te treffen. De heerlijk pas gebakken broodlucht hing in de bijzaal als je al binnenkwam.

Bovenal was er een mooie en inspirerende paascyclus met als voorganger op Witte Donderdag Tineke Veldhuizen en op Goede Vrijdag, Stille Zaterdag en eerste Paasdag Christien van Harten. Ook nu weer was er een prachtige liturgische bloemschikking. We willen iedereen die heeft bijgedragen aan deze feestelijke dagen van harte bedanken. Zonder jullie inzet en enthousiasme zouden deze gebeurtenissen niet zo succesvol zijn geweest. De foto's spreken voor zich. Laten we deze herinneringen koesteren.

Ria Looijen, preses



VAN DE DIACONIE

Kaarten

Vanuit de diaconie is er geen nieuws te melden. Alles draait rustig door.

We nodigen u wel allemaal uit om soep en een broodje te komen eten op vrijdag 26 juli tussen kwart voor twaalf en half twee in de bijzaal van de Thaborkerk.

Namens de diaconie,
Joke Versluis

VAN DE HANDWERKCLUB

Nu Anjo tijdelijk is uitgevallen probeer ik het zolang over te nemen. Na de servetten met servetringen met Pasen zijn we nu al voorzichtig begonnen aan de attenties voor het kerstfeest. Natuurlijk worden er ook andere leuke dingen gemaakt. Kijkt u eens in de achterste vitrine in de gang. Maar ons clubje wordt wel klein dus zouden we het erg leuk vinden als nieuwe mensen zich bij ons willen aansluiten. Kom eens langs op woensdagmiddag tussen 14.00 en 16.00 uur in de bijzaal van de Thaborkerk. Iedereen is welkom en de koffie en thee staan altijd klaar.

Namens de handwerkclub,
Corrie Weeda.

Verantwoording collecten diaconaal werk:

17 maart 2024	
Blikkenactie Voedselbank	€ 40,00
24 maart 2024	
Veertigdagentijd missionair	€ 77,48
28 maart 2024	
Kinderen in de Knel	€ 92,00
31 maart 2024	
Kerk in Actie Colombia	€ 85,46
7 april 2024	
Schuldhelpmaatje	€ 66,88
14 april 2024	
Timon	€ 59,52
21 april 2024	
Plaatselijk diaconaal werk	€ 84,80
28 april 2024	
Oikokrediet	€ 68,32
5 mei 2024	
Kerk in Actie Oekraïne	€ 93,54
9 mei 2024	
Plaatselijk diaconaal werk	€ 41,28
12 mei 2024	
Plaatselijk diaconaal werk	€ 77,62
19 mei 2024	
Kerk in Actie Bangladesh	€ 74,84
26 mei 2024	
Diaconaal quotum	€ 104,64



VAN HET PASTORAAT

Bloemengroet

De bloemen uit de zondagse vieringen gingen als groet, bemoediging of als felicitatie naar:

17 maart

Mevrouw M. van de Minkelis
Sliedrecht

24 maart

Mevrouw N. Lefers
Avondlicht Herwijnen

31 maart:

Mevrouw C. van Harten
Deil

7 april

De heer en mevrouw J. Zandee
Avondlicht Herwijnen

14 april

De heer A. van Klei
Gorinchem

21 april

De heer R. van der Vliet
Hellow

28 april

De heer A. van der Giessen
De Geer 24
De heer J. van Nieuwaal
Dorpsstraat 2

5 mei

De heer en mevrouw A. Hagenaar
Dorpsstraat 28

12 mei

Mevrouw R. Lugten
Spreeuwenlaan 1

19 mei

Mevrouw H. van Acquoij
Avondlicht Herwijnen
Mevrouw J. Bouman
Molenlaan 6

26 mei

Mevrouw R. van der Giessen
De Wetering 5

2 juni

De A. Roza
Flank 4
Mevrouw J. Tuiten
Mildijk 70

Zieken

Op het moment van dit schrijven verblijven er geen gemeenteleden in het ziekenhuis. Wel zijn er gemeenteleden die thuis ziek zijn en verzorgd moeten worden. U allen veel sterkte en Gods nabijheid toe gewenst.

Jubilea

Op 28 maart 2024 waren de heer en mevrouw D. Versteeg, De Rietput 51, vijfenvijftig jaar getrouwd.
Op 2 mei 2024 waren de heer en mevrouw A. Hagenaar-van de Voorde, Dorpsstraat 28, veertig jaar getrouwd.
De heer en mevrouw H. van Beest-van Asch, De Vliet 25, waren op 4 juni 2024 vijftwintig jaar getrouwd.

Alle bruidsparen namens onze gemeente nog van harte gefeliciteerd.

Ank de Kock, ouderling

Hartelijk dank

Wij zijn diep geroerd door alle bloemen, kaarten en goede wensen die wij tijdens mijn ziekte thuis en in het Beatrixziekenhuis te Gorinchem mochten ontvangen. Het heeft mij in het bijzonder bemoedigd en getroost. Heel hartelijk dank daarvoor.

Nel en Jan Vermeulen

Hartelijk dank

Op 27 mei jongstleden hebben ze mij verrast met een lintje in de Orde van Oranje-Nassau, uitgereikt door burgemeester Stoop.
Dit lintje kreeg ik omdat ik in al die jaren dat we in Vuren wonen veel vrijwilligerswerk heb gedaan. Ik was zeer verrast; hier had ik totaal niet op gerekend. Ik wil iedereen bedanken voor de vele kaartjes en bloemen die ik heb gekregen, in het bijzonder het prachtige boeket van de Protestantse gemeente rond de Thaborkerk in Vuren.

J. Tuiten-Heida



AGENDA

Tot en met dinsdagmorgen 2 juli 2024 en vanaf dinsdag 13 augustus 2024 van 10.00 – 12.00 uur is de Thaborkerk open voor het zoeken naar stilte, het aansteken van een kaarsje, voor een kopje koffie/thee en/of voor een praatje.

Iedere woensdagmiddag van 14.00 – 16.00 uur handwerkclub in de Thaborkerk

Woensdagmiddag 12 juni 2024 en verder iedere woensdagmiddag

Handwerkclub van 14.00 – 16.00 uur

Woensdag 26 juni 2024

Leesclub om 20.00 uur

Vrijdag 26 juli 2024

Soepen van 11.45 - 13.30 uur

Kopij inleveren voor het volgende Klokje uiterlijk maandag 12 augustus 2024 bij Ria Looijen

Dinsdagmorgen 13 augustus 2024 en verder iedere dinsdagmorgen

Open Kerk van 10.00 – 12.00 uur

Dinsdag 20 augustus 2024

Moderamenoverleg om 13.30 uur

Zondag 25 augustus 2024

Sing-in om 19.30 uur in de Thaborkerk

Maandag 26 augustus 2024

Kerkenraadsvergadering om 19.30 uur

Het Klokje (huis-aan-huis) verschijnt in de week van 26 augustus 2024

Zaterdag 31 augustus 2024

RommelRoute van 09.00 -15.00 uur

Woensdag 18 september 2024

Vergadering College van Kerkrentmeesters om 19.30 uur

Zondag 22 september 2024

Startzondag

Dinsdag 24 september 2024

Gesprekskring met maaltijd 'Aan tafel' van 18.00 - 20.00 uur

VIERINGEN

Na afloop van de vieringen is er ontmoeting en is er koffie en thee in de kerkzaal

Zondag 9 juni 10.00 uur

Mw. ds. Tineke Veldhuizen uit Zandhoven (België)
Een collecte in de viering voor:
- diaconie: Mercy Ships
- kerkrentmeesters: Pastoraat en kerk
Organist: Peter van de Minkelis
Lector: Aty de Groot
Koster: Roel Smit
Gastvrouw: Corrie van den Berg
Ouderling: Tineke Hagenaar
Diaken: Joke Versluis
Kerkrentmeester: Adrie Hagenaar

Zondag 16 juni 10.00 uur

De heer Willem Koudijs uit Zeist
Een collecte in de viering voor:
- diaconie: Plaatselijk diaconaal werk
- kerkrentmeesters: Pastoraat en kerk
Organist: Corinne van Drenth
Lector: Aty de Groot
Koster: José Ekelmans
Gastvrouw: Kitty van Steenis
Ouderling: Aty de Groot
Diaken: Joke Versluis
Kerkrentmeester: Pleun Tromp

Zondag 23 juni 10.00 uur

Heilig Avondmaal

Ds. Edo Laseur uit Wamel
Twee collecten in de viering voor:
- diaconie: Kerk in Actie Libanon
- avondmaal: Kinderen in de Knel
- kerkrentmeesters: Pastoraat en kerk
Organist: Peter van de Minkelis
Lector: Aty de Groot
Koster: Jan van Dalen
Gastvrouw: Meta Slijkoort
Ouderling: Ria Looijen
Diaken: Joke Versluis
Kerkrentmeester: Jan Vermeulen

Zondag 30 juni 10.00 uur

Ds. Marco Batenburg uit Gouda
Een collecte in de viering voor:
- diaconie: Kerk in Actie Moldavië
- kerkrentmeesters: Pastoraat en kerk
Organist: Peter van de Minkelis
Lector: Ria de Bie
Koster: Corrie Weeda
Gastvrouw: Hannie Dane
Ouderling: Ank de Kock
Diaken: Joke Versluis
Kerkrentmeester: Ria Looijen

Zondag 7 juli 10.00 uur

Mw. Marit Eikelenboom-den Uijl uit Lopikerkapel
Een collecte in de viering voor:
- diaconie: Plaatselijk diaconaal werk
- kerkrentmeesters: Pastoraat en kerk
Organist: Corinne van Drenth
Lector: Aty de Groot
Koster: Jan van Dalen
Gastvrouw: Miny van Dusseldorp
Ouderling: Aty de Groot
Diaken: Joke Versluis
Kerkrentmeester: Pleun Tromp

Zondag 14 juli 10.00 uur

Mw. drs. Christien van Harten uit Deil
Een collecte in de viering voor:
- diaconie: plaatselijk diaconaal werk
- kerkrentmeesters: Pastoraat en kerk
Organist: Peter van de Minkelis
Lector: Annemarie Poppel
Koster: Roel Smit
Gastvrouw: Jeanny Visscher
Ouderling: Tineke Hagenaar
Diaken: Joke Versluis
Kerkrentmeester: Adrie Hagenaar

Zondag 21 juli 10.00 uur

Mw. Esther Raatgever uit Culemburg
Een collecte in de viering voor:
- diaconie: Blauwe Anemoon
- kerkrentmeesters: Pastoraat en kerk
Organist: Erik Versteeg
Lector: Jenneke Klein Geltink
Koster: José Ekelmans
Gastvrouw: Pieta Dame
Ouderling: Ria Looijen
Diaken: Dick Klein Geltink
Kerkrentmeester: Jan Vermeulen

Zondag 28 juli 10.00 uur

Ds. Peter van Ankeren uit Papendrecht
Een collecte in de viering voor:
- diaconie: Plaatselijk diaconaal werk
- kerkrentmeesters: Pastoraat en kerk
Organist: Erik Versteeg
Lector: Ria de Bie
Koster: Corrie Weeda
Gastvrouw: Kitty van Steenis
Ouderling: Ank de Kock
Diaken: Joke Versluis
Kerkrentmeester: Ria Looijen

Zondag 4 augustus 10.00 uur

Rick Moeliker uit Gouda
Een collecte in de viering voor:
- diaconie: Plaatselijk diaconaal werk
- kerkrentmeesters: Pastoraat en kerk
Organist: Peter van de Minkelis
Lector: Aty de Groot
Koster: Jan van Dalen
Gastvrouw: Corrie van den Berg
Ouderling: Aty de Groot
Diaken: Dick Klein Geltink
Kerkrentmeester: Pleun Tromp

Zondag 11 augustus 10.00 uur

Ds. Gert van de Weert uit Geertruidenberg
Een collecte in de viering voor:
- diaconie: Kerk in Actie Pakistan
- kerkrentmeesters: Pastoraat en kerk
Organist: Erik Versteeg
Lector: Annemarie Pippel
Koster: Roel Smit
Gastvrouw: Meta Slijkoort
Ouderling: Tineke Hagenaar
Diaken: Dick Klein Geltink
Kerkrentmeester: Adrie Hagenaar

Zondag 18 augustus 10.00 uur

Ds. Ad Alblas uit Oegstgeest
Een collecte in de viering voor:
- diaconie: Mercy Ships
- kerkrentmeesters: Quotumcollecte
Organist: Peter van de Minkelis
Lector: Ria de Bie
Koster: José Ekelmans
Gastvrouw: Hannie Dane
Ouderling: Ria Looijen
Diaken: Joke Versluis
Kerkrentmeester: Jan Vermeulen

Zondag 25 augustus 10.00 uur

Ds. Henk van Veldhuizen uit Emmeloord
Een collecte in de viering voor:
- diaconie: Oikokrediet
- kerkrentmeesters: Pastoraat en kerk
Organist: Corinne van Drenth
Lector: Ria de Bie
Koster: Corrie Weeda
Gastvrouw: Miny van Dusseldorp
Ouderling: Ank de Kock
Diaken: Joke Versluis
Kerkrentmeester: Ria Looijen

Zondag 1 september 10.00 uur

Mw. ds. Tineke Veldhuizen uit Zandhoven (België)
Een collecte in de viering voor:
- diaconie: Plaatselijk diaconaal werk
- kerkrentmeesters: Pastoraat en kerk
Organist: Peter van de Minkelis
Lector: Aty de Groot
Koster: Jan van Dalen
Gastvrouw: Jeanny Visscher
Ouderling: Aty de Groot
Diaken: Dick Klein Geltink
Kerkrentmeester: Pleun Tromp

Zondag 8 september 10.00 uur

Doopdienst
Afscheid ambtsdragers
Rob Visser
Een collecte in de viering voor:
- diaconie: Plaatselijk diaconaal werk
- kerkrentmeesters: Pastoraat en kerk
Organist: Erik Versteeg
Viool: Philippine Hugen
Piano: Elena Manevska
Lector: Jenneke Klein Geltink
Koster: Roel Smit
Gastvrouw: Kitty van Steenis
Ouderling: Tineke Hagenaar
Diaken: Dick Klein Geltink
Kerkrentmeester: Adrie Hagenaar



KERKENRAAD

INTERIM PREDIKANT

Ds. Rob Visser
Cuneralaan 48
3911 AD Rhenen
robvisser51@gmail.com
tel.: 06-44822298
0317-756084

PRESES/OUDERLING- KERKRENTMEESTER

Ria Looijen
De Rietput 11
4214 DW Vuren
ria.looyen@planet.nl
tel.: 0183-632758
06-22449008

SCRIBA/DIAKEN

Joke Versluis,
Nieuwendijk 8
4156 JP Rump
jokepietversluis@hetnet.nl
tel.: 0345-785072

OUDERLINGEN

Ank de Kock
Meidoornlaan 8
4214 DG Vuren
fransenank@hotmail.nl
tel.: 0183-633755

Aty de Groot
Woelse Donk 67
4207 XC Gorinchem
awdegroot@hotmail.com
tel.: 0183-631136

Tineke Hagenaar
Dorpsstraat 28
4214 DV Vuren
tineke@hagenaarreclame.nl
tel.: 06-19011107

OUDERLING- KERKRENTMEESTERS

Pleun Tromp
Beukenlaan 9
4214 DE Vuren
p.tromp43@t-mobilethuis.nl
tel.: 0183-630521

André van Duin
Poldersekade 18
4214 ET Vuren
andrevduin@gmail.com
tel.: 06-12759909

Maarten Wilschut
Mussenlaan 28
4214 EH Vuren
maarten7_26@hotmail.com
tel.: 06-30219579

Adrie Hagenaar
Dorpsstraat 28
4214 DV Vuren
adrie@hagenaarreclame.nl
tel.: 06-53265653

DIAKENEN

Anjo van Dalen
Merellaan 4
4214 DL Vuren
anjovandalen@hotmail.com
tel.: 0183-633055
06-20920371

Dick Klein Geltink
Waalwijk 108
4171CH Herwijnen
dkleingeltink@hotmail.com
tel.: 0418-582120

Luuc Wilschut
Enk 10
4214 DD Vuren
lwilschut1960@gmail.com
0183-661196

THABORKERK

Mildijk 119
4214 DR Vuren
tel.: 0183-635057

Website Protestantse
Gemeente rond de
Thaborkerk:
www.kerkvuren.nl

KERKBLAD 'HET KLOKJE'

(verschijnt eenmaal per 2 maanden)

Abonnementskosten
Per post buiten Vuren

€ 15, -- per jaar
€ 25, -- per jaar

ABONNEMENTEN, VERSPREIDING EN ADRESWIJZIGING:

Margriet de Bruijn, Waaldijk 71, 4214 LC Vuren
tel.: 0183-630558

INLEVERADRES KOPIJ:

Ria Looijen, De Rietput 11, 4214 DW Vuren
tel.: 0183-632758
ria.looyen@planet.nl

RESERVEREN BIJZAAL:

Ank de Kock, Meidoornlaan 8, 4214 DG Vuren
tel.: 0183-633755
fransenank@hotmail.nl

Coördinator pastoraat - meldpunt voor Pastoraat:

Ank de Kock, Meidoornlaan 8, 4214 DG Vuren
tel.: 0183-633755

BANK EN GIROREKENINGEN:

Bank Diaconie NL 59 RABO 0373 7396 05
RSIN-nummer Diaconie: 824106738
Bank Kerkrentmeesterlijk beheer NL 18 RABO 0328 0548 95
RSIN-nummer Kerkrentmeesters: 824139999

